



Fillinge Tingshus
1792

BANKEKINDS

HEMBYGDS

BLADET

HEMBYGDSFÖRENING

Årgång 41

År 2023

Nr 137

Nu har ett nytt år gått. Och det har märkts att pandemin är över. Folk har börjat att röra på sig och träffas igen. Det har varit många på våra tillställningar, som vårt loppis. Det har dragit in mycket pengar till föreningen. TACK för allt ni skänkt.

Den 6 juni hade vi en nyhet: Nationaldags-firande. Det har alltid varit i församlingsgården förut. Vi blev tillfrågade om vi kunde ha det i Fillinge tingshus i år, och vi tackade ja. Det blev en lyckad dag med fint väder, bra musik, sill å pära och mycket folk. Detta är något vi kommer att fortsätta med.

Den 19 augusti hade vi Augustifest i Tingshuset. Det var en fin kväll för våra medlemmar. Bra fart på ”hembygdsvännerna”! En önskan kom upp om en dansbana nästa gång. Vi ska ha julmarken först, sedan får vi se.

Örjan

Pottskåp som har stått på biografen

Byggnaden på bilden uppfördes 1917 som biograf, vilken hette Victoria från början. Den låg i hörnet Sankt Larsgatan-Drottninggatan. Från 1933 kallades biografen Grand. Den revs i oktober 1963. Den revs bland annat av en farbror till mig, Allan Örjestam. Han sparade ett pottskåp, så det hamnade i Bjärstad Backgård hos Stig och Ulla Germundsson, vilka drev lantbruket då. Numera är det sonen Anders-Per Germundsson. Han skänkte pottskåpet till Hembygdsföreningen 2010. Då hamnade det i nya dasset i Fisketorpet. Där var det inte så många som såg det. Så vi flyttade det till Fillinge Tingshus. Nu pryder det sin plats i nya toaletten. Det kan vara upp emot 100 år, men är välbevarat.

Bankekinds Hembygdsförening Örjan Örjestam



Ett minne från Allan Ånell

Jag har varit förtroendevald i nästan hela mitt liv och har en anekdot från 80-talet. RLF Östergötland fick en inbjudan från Vin- och sprithistoriska Museet i Stockholm att komma och ta med mat från Östergötland samt om möjligt någon spritdryck. Då jag var konsumentansvarig i RLF hörsammade jag inbjudan och for till Stockholm, medförande grön ärtsoppa och hålkaka samt Östgöta Sädes. Ärtsoppan serverades i en liten skål tillsammans med en bit hålkaka och en smörklick. Snapsen fanns i ett snapsglas att lukta på. Det vara nära mellan näsa och mun så vi fick ideligen fylla på! Sex landskap var där med sin mat och dryck. Två övriga hade snaps, i form av Skåne och Ume brännvin.

På museet fanns många snapsvisor bevarade, men om Östgöta Sädes fanns ingen? Sagt och gjort – jag åkte hem och skrev en och skickade in till ”Nyskrivna snapsvisor” i Stockholm. Senare blev jag uppringd och uppmanades att vara beredd att åka till Vin & Sprit och sjunga den i radio: den hade kommit till finalen! Den vann inte, men här är den. Melodi Apladalen. Den går att sjunga till all mat.

En Östgöta Sädes så här i handen
Ett immigt glas fyllt till randen
Vi alla östgötar det måste ha
Då festematen, stekta grisen,
kokta kräftan med fler smakar så bra
Med doft av ekfat och sedan kryddat med russin,
honung och patentskyddat
Östgöta Sädes, det är vårt hopp,
det sätter fart på vår gamla kropp!

Loppisnytt

Loppiset har varit öppet 4 söndagar under våren och 3 under hösten med god tillströmning och ett bra ekonomiskt tillskott till föreningen.

Tack till alla som skänkt grejer till oss - fortsatt gärna med det.

Tack även till "oss" som hjälper till att få verksamheten att fungera.

Det är lite att "stå i" vad gäller planering av ett loppis, men jätteroligt förstås. Fint också att alla grejer får en vända till innan de hamnar på tippen. Återbruk kallas det!

STORT TACK för alla gåvor!

Öppettider under hösten

November stängt

Julmarknaden 2 dec 11-15

Ann-Marie

ICA
Supermarket
Himnahallen

Vinnarna i medlemslotteriet

För år 2023

1470 kr får vinnarna dela på

Nr 1	800 kr	Birgitta Andersson Linköping
Nr 2	400 kr	Roger Fransson Linköping
Nr 3	270 kr	Jaen Jonasson Linköping

Välkomna och bli medlem

Familj 200 kr ensamstående 100 kr

Vårt post-giro nr 5027–4414

VÄLKOMNA

Puben avslutar med julbord

För pubens manliga medlemmar

Torsdag den 7 december kl 18.30

Anmälan: Allan 013–59292 Örjan 070–6286018

AUGUSTIFEST

Vår trevliga medlemsfest har gått av stapeln i år igen.

Deltagarantalet slog rekord med ca 60 medlemmar.

Vädergudarna var med oss - ingen nederbörd under hela kvällen.

Det var vi tacksamma för eftersom vi vistades ute under partytält.

Vi startade upp med en tipspromenad som innehöll lokala frågor från nu och då i Bankekind med omnejd.

Finfina priser till dem som kunde sin hembygd!?

Åke Wasteson hälsade välkomna och bjöd till bords.

Menyn bestod av exotisk planka med tillbehör, räkfrossa samt kaffe med hembakt kaka.

Under kvällen blev vi underhållna av ett riktigt duktigt lokalt band "Mixtones". En eloge till dem.

Lite allsång blev det också under ledning av Jan-Åke - till allas förtjusning.

Jag tror det spratt lite i "bena" på de flesta och tyckte mej skymta några som försökte ta en svängom på gräsmattan framför scenen.

Nästa projekt får bli att anlägga en dansbana för våra duktiga tisdagsgubbar.

Ett stort TACK till alla som var med om att arrangera vår augustifest både före, under och efter kvällen och som gjorde så att kvällen flöt på.

Även ett tack till alla som kom, så att det blev en fest.

Det verkade som alla var belåtna och nöjda. Det bådar gott, så att vi nästa år kan ställa till med augustifest igen.

Ann-Marie



Exotisk planka och räkfrossa, som blev till stor belåtenhet



Glada gäster

Gofrukost

Vårens gofrukostar har varit välbesökta.

Introduktionen började vi med att "bara" äta frukost.

Nästa tillfälle hade vi besök av Nils-Magnus Nilsson som berättade för oss hur våra bin styr och ställer i vår natur och hur vi människor kan hjälpa bina att överleva och producera honung.

Väldigt intressant. Tack för det!

Vi fick även prova på att göra vaxljus och bivaxdukar (används i stället för gladpack).

Påskpyssel fick vi göra före påsk (kransar och pensé-plantering).

Finbetongjutning fick vi prova på vid nästa tillfälle som resulterade i olika kreationer. Tack Ullis för att du ordnade inför det tillfället och Inger som ordnade frukost.

Den 10 juni avslutade vi med en utflykt till "Kärlekens trädgård" i Valdemarsvik. Där blommade rododendron i sin fulla prakt.

Fantastiskt vackert, och uppskattat.

Vi avslutade med lunch vid hamnen i Gryt.

I skrivande stund har vi redan startat upp med första frukosten inför hösten, där förslag kom upp på vad vi ska ha för verksamhet.

Vi har även träffats en lördag och provat på decoupage.

Nästa tillfälle:

Lördag 21 okt kl. 10 Ystning av hemost

Lördag 18 nov kl. 10 Dörrkransar

Om intresse finns - anmäl till mej

0708482913

Ann-Marie

Avtackning

Under året har några av våra styrelsemedlemmar avgått efter lång o trogen tjänst.

Stort tack till Per Hemmingson (ordförande) och Örjan Örjestam (kassör)

Detta betyder att det har tillsatts nya personer på dessa poster.

Även i festkommittén har det kommit och gått några stycken.

Nuvarande styrelse består av:

Ordförande Åke Wasteson Vice ordf. Anders Pettersson
Sekreterare Jan-Åke Andersson Kassör Gunilla Sernbo

Ledamot Ann-Marie Örjestam, Allan Ånell, Örjan Örjestam
Suppl. Martin Johansson, Bengt Johansson,

Leif Bengtsson

Adjung. Per Hemmingson

Valbered. Agne Svensson, Manne Alfredsson,
Thomas Palmqvist

Revisorer Karl Henriksson, Eva Persson

Suppl. Rudrik Wermin

Festkommitté

Samman kall. Irene Ånell

Inger Karlsson, Ann-Marie Örjestam,

Gunilla Sernbo, Maggan Örjestam,

Goldie Elgstrand, Lars-G Elgstrand,

Pelle Holm, Benny Johansson,

Gunnel Samuelsson

Loppis: Ann-Marie och Ulrika Örjestam

Julmarknad 2023

2 dec 11-15

Utställare

Hemvävda mattor

Honung

Oriflame

Stickade strumpor

Hembakat bröd

Ulldekorationer

Med flera

Granar

Julkransar

Julbockar

Förbeställning av granar och bockar

Ring Allan Ånell 0706859292

Örjan Örjestam 0706286018

Servering

Kaffe med hembakat bröd

Korv med bröd

Kolbullar

Loppis

Hantverksrummet



Nu kommer hösten...



Åter har landskapet skiftat färg. Nu går åkrarna i nya färger: från mörkt brunt, nästan svart, till ljust gråbrunt, beroende på läge och jordmån. Det är imponerande att se hur fort omställningen sker i skördetid. Det som förr tog flera veckor i anspråk går nu på ett par dagar med skördetröska, plog, harv och såmaskin. Under hösten har det rapporterats om afrikansk svinpest, än så länge enstaka fall och inom

ett begränsat område. Bankekind har veterligen inte drabbats. Men vildsvinsstammen har vuxit sig stor vilket gör den känslig för sjukdomsutbrott. Eftersom tamgrisproduktionen också kan påverkas är det viktigt att hålla ögonen på hur smittoläget utvecklas.

Också för Bankekinds Hembygdsförening kommer ett nytt skede. Vi kan se tillbaka på en lyckosam sommarsäsong, närmast med nationaldagsfirande och augustifest med mycket aktivitet och många deltagare. Härnäst väntar julmarknad den 2 december med utställare, loppis och servering. Då kommer Tingshuset att stå rustat. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Åke Wasteson

Kära Hembygdsvänner

Tiden går som bekant fort. När jag nu, efter 20 år lämnat ifrån mig ordförandeklubban, ser jag med glädje och tacksamhet på vad vi tillsammans har åstadkommit i vår förening.

Många hembygdsdagar har förflutit. De har ändrat karaktär under årens lopp. Vi har julmarknader med föregående pysselkvällar och pyntande i Tingshuset med gran och adventsstakar i alla fönster.

Det ordnas med grillkvällar/skaldjurskvällar, då aktiva medlemmar ställer upp för att göra det trivsamt. Även Loppis och ett ”hantverksrum” hör numera till verksamheten med härligt engagemang. Snickarboden och smedjan används också vid behov, och ett stort arbete med att sätta in en vattentoalett i ett av husen ät nyligen färdigställt!

Vi har även pubkvällar för den manliga befolkning en gång i månaden. Idén till dessa kvällar väcktes när jag 1995 var på resa i Tyskland. Där samlades man på ”Gasthaus” efter jobbet, för att umgås på ett vardagligt, trevligt sätt. Det har visat sig att dessa kvällar är populära och välbesökta. Även damerna har sina ”frukostmöten” vissa lördagar. Det är oerhört viktigt att hitta dessa tillfällen till social samvaro-inte minst i dessa oroliga tider.

Under åren som gått har det hänt så mycket! En scen har byggts upp, som är till glädje vid många tillfällen, inte minst vid Nationaldagsfirandet som jag medverkat till att föreningen övertagit från kyrkan, vilket skedde nu 2023.

Den kommer väl till pass vid musikuppträdanden, teaterföreställningar m.m.

Avslutningsvis vill jag nämna något om historien bakom vår stolthet i Tingssalen - Salomos Dom. Sedan 1982 hade vi

försökt att få Pehr Höbergs-tavla från 1798 till Tingshuset igen. Det skulle dröja till 2015 innan det blev verklighet. Visserligen en fotokopia (ytterst välgjord) med rätta mått 2,20 X 2,00 – nysnickrad guldrum och upphängd på originalkrokarna i domsalen. Det var verkligen en högtidsstund för mig när landshövding Elisabeth Nilsson kom för att avtäckta tavlan. Vid samma tillfälle hade lagman Rolf Holmgren tagit med 1700-tals bibeln som en gång tillhört Tingshuset. Den har vi som deposition, då den numera är statlig egendom. Ja, tänk så mycket jag fått vara med om under dessa år!

Tack Kära Hembygdsvänner för förtroendet av ordförandeskapet under dessa 20 år!

Nu ser jag fram emot andra spännande uppgifter inom Hembygdsföreningen, och många års fortsatt trevlig samvaro!

Per Hemmingson ordförande 2003 – 2023.



Uthyrning av Fillinge Tingshus

Tingshuset finns att hyra för olika tillfällen:

Fester

Begravningskaffe

Bröllop

Avslutningar

Föreläsningar m.m

Köket är rustat för ca 30 personer

Pris:

Helg 1000 kr

Heldag 500 kr

Kväll 300 kr

Tingssalen 500 kr

Per timme 100 kr

För mer info. kontakta

Ann-Marie Örjestam

0708482913



Tack till våra sponsorer



B Föreningsbrev



HEMBYGDSBLADET

Ansvarig utgivare:

Åke Wasteson

Redaktör:

Ann-Mari Örjestam, Örjan Örjestam, Per Hemmingson, Gunilla Sernbo

Tryck:

Tryck & Media

Mail till föreningen: bankekindshembygdsforening@telia.com

Föreningens hemsida: www.hembygd.se/oostergotland/bankekind

Hembygdsbladet trycks i 620 ex. och distribueras till samtliga hushåll samt övriga medlemmar.

