

Flåhackan

Sockenblad från *Aspeboda hembygdsförening*
Februari 2025

Styrelsen för Aspeboda hembygdsförening ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår och önskar er alla en god fortsättning på år 2025.

Vi presenterar härmed årets första nummer av hembygdsföreningens sockenblad, Flåhackan.

Förutom på föreningens hemsida (hembygd.se/aspeboda), finns det tillgängligt som papperskopia på länsbiblioteket (Dalasamlingen) i Falun samt i en pärm på hembygdsgården. Flåhackan utkommer tre gånger per år. (februari, juni och oktober)

I det här numret kan du förutom en presentation av genomförda och planerade aktiviteter och projekt, även läsa en kort historik om Aspeboda hembygdsförening med anledning av att det i nov 2024 var 120 år sedan föreningen bildades.

Under året kommer styrelsen att fortsätta att arbeta med det projekt vi startade förra året och som vi kallar *Historiska platser i Aspeboda socken*.

Genomförda aktiviteter

Sedan förra numret av Flåhackan har vi haft följande aktiviteter:

Berättarafton i Smedsbo bystuga, med temat Dans och nöjen.

Kyrklunch i Församlingshemmet efter gudstjänsten 1:a söndagen i advent, då vi serverade gröt och skinkmacka. Då hade vi även ett lotteri.

Planerade aktiviteter

Fram till sommaren har vi följande aktiviteter inplanerade:

Kurs i dräktsömnad (har börjat)

Årsmöte (20/3)

Den 20 mars, kl 19 är det dags för årsmöte som i likhet med tidigare år hålls på hembygdsgården i Olsbacka.

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga på hemsidan samt dessutom delas ut på plats. Medlemmar erhåller en personlig kallelse, men mötet är öppet för alla.

Aspebodadagen (18/5)

Årets *Aspebodadag* genomförs söndagen den 18 maj. Hembygdsföreningen kommer naturligtvis att medverka men på vilket sätt är ännu inte fastställt.

Kväll vid kolarkojan (22/5)

Torsdagen den 22 maj, kl 19, ser vi fram mot en trevlig kväll vid kolarkojan. Det kommer i likhet med tidigare år att erbjudas tipspromenad, lotteri, kolbullar och fika samt kvällens höjdpunkt-*Aspebodamästerskapet i stövelkastning*, där alla kan delta oavsett ålder, kön eller tidigare erfarenhet. **Miss inte detta!**

Mer information kommer på vår hemsida och på affischer på byanslagstavlorna.

Kransbindning och förberedelser (20 juni) och Midsommarfirande i Prästgårdshagen (21/6)

Hembygdsföreningen anordnar traditionellt midsommarfirande i Prästgårdshagen den 21 juni.

På kvällen innan, samlas vi och binder blomsterkransar och girlanger samt förbereder midsommarfirandet.

Vi vill redan nu flagga för att vi behöver fler personer, som kan hjälpa till med förberedelserna.

Vi behöver även flera frivilliga som, förslagsvis onsdag kväll (19/6) kan hjälpa till att transportera material från hembygdsgården i Olsbacka till Prästgårdshagen.

Mer information om midsommarfirandet kommer på affischer, hemsidan och i nästa nummer av Flåhackan.

Under hösten 2025 planerar vi följande aktiviteter:

Kurs i dräktsömnad

Hembygdsgårdens dag (3/8)

Berättarafton på Hembygdsgården 16/11

Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården (samarbete med Aspeboda församling och AFFC).

Datum ej klart.

(Se vidare kyrkans annonsering)

Kyrkkaffe/lunch 1:a sönd i advent (30/11)

För vidare information om höstens aktiviteter hänvisas till kommande nummer av Flåhackan, föreningens hemsida (hembygd.se/aspeboda) samt byanslagstavlorna.

Hembygdsföreningen bildas- en kort historik om Aspeboda hembygdsförening

Som nämndes i inledningen var det i november 2024, 120 år sedan Aspeboda hembygdsförening bildades.

Hur det gick till kan du läsa här:

Redan på 1920-talet hade kyrkoherde Valter Westling börjat samla gamla föremål för ett kommande hembygdsmuseum i en av prästbodarna.

Detta blev alltså grunden till det Hembygdsmuseum som fortfarande finns i samma byggnad mellan prästgården och församlingshemmet.

Kyrkoherde Westling satte sina tankar på pränt på ett anslag, som sitter på insidan av en av dörrarna.

Så här skrev han:

"Låtom oss verka för att det må bliva oss som nu här lefva till en glädje, våra efterkommande till en rik gåva och socknen i dess helhet till heder och berömmelse."

Det fanns emellertid ingen hembygdsförening då, utan samlingen blev en angelägenhet för församlingen med kyrkoherden i spetsen.

Många sockenbor tyckte att det naturligtvis måste finnas en hembygdsförening i socknen och den **12 juni 1964** samlades ett antal sockenbor i prästgården hos komminister Knuts Anders Olsson och hans maka Knuts Britta Olsson.

Förutom komministerparet deltog August Wikström, Anna och Lennart Westlund, Anna Mattsson, Edit Mattsson, Stig Johansson, Birger Holmkvist, Elis Halvarsson och Bengt Bergström.

Samtliga uttryckte, att man skulle bilda en Hembygds- och Fornminnesförening i Aspeboda. Man utsåg därför en interimsstyrelse, som bestod av de närvarande, vilken skulle undersöka vilket intresse som fanns ute i byarna för en förening

Om det visade sig att intresse fanns skulle de senare under året kalla till ett möte för att bilda en sådan. Till detta skulle då även landsantikvarien Björn Hallert inbjudas.

Interimsstyrelsen, kallade till ett möte i Aspebodagården söndagen den 8 nov 1964.

Landsantikvarie Hallert talade då om "*Hembygdsvård i nutid*" för de 30-tal personer som infunnit sig.

Efter föredraget hölls ett sammanträde då Aspeboda hembygdsförening bildades och en styrelse valdes bestående av Birger Holmkvist, Lennart Westlund, Erik Hedberg, Edit Mattsson och Axel Thunström. August Wikström, Bengt Bergström, Knuts Anders Olsson, Anna Mattsson och Elis Halvarsson valdes som suppleanter.

De 19 november 1964 hölls det första styrelsesammanträdet hemma hos Lennart Westlund i Lilla Aspeboda.

Till föreningens ordförande valdes då Lennart Westlund och till vice ordförande Erik Hedberg. Till sekreterare valdes Birger Holmkvist och till kassör Edit Mattsson.

Vid årsmötet den 25 april 1965 antogs föreningens stadgar.

Vård och skötsel av hembygdsområdet överflyttades från församlingen till hembygdsföreningen, men enligt föreningens stadgar skall i händelse av att föreningen upplöses, ansvaret för samlingarna på nytt övergå till församlingen.

Frivilliga söks!

Det är visserligen några månader innan vi skall fira midsommar, men, som vi nämnt under planerade aktiviteter, vill vi redan nu flagga för att vi behöver flera frivilliga som kan hjälpa till. Det gäller framför allt att hämta och köra grejor från hembygdgården i Olsbacka till Prästgårdshagen.

Styrelsen och några frivilliga har hittills gjort detta på förmiddan, torsdagen innan midsommarafton.

För att få bättre uppslutning tänker vi göra detta på onsdag kväll (19/6) istället med början kl 18. Arbetet tar cirka 2 timmar beroende på hur många vi blir. Ju fler desto snabbare.

Även på torsdag kväll (20/6) behöver vi frivilliga för hjälpa till att ställa iordning, binda gurlanger och blomsterkransar.

Är du intresserad hör av dig till någon i styrelsen. Telefonsamtal, SMS eller e-post. Se längst ner!

Medlemsavgift

Du kan redan nu betala medlemsavgiften för år 2025.

Årsavgiften är den samma som tidigare dvs. 150 kr/år och person.

Betala via bankgiro eller swish. Glöm inte att skriva ditt namn!

Bankgironummer, swishnummer och QR- kod finns längst ner på sidan.

Är du inte medlem i hembygdsföreningen hoppas vi att du vill bli det. Vi behöver bli fler i föreningen!

Enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften. 150 kr/person och år.

Bankgiro: 5618-5697 eller Swish: 123 148 53 41 (Skriv Medlemsavgift och ange ditt namn!)

QR-kod för enklare betalning via swish



ordf Bo Paulsson
070-587 9018

v.ordf Linda Andersson
070-229 5766

kassör Christina Andersson
073-713 8263

sekr Erik Åsberg
072-533 1302

Hemsidan: hembygd.se/aspeboda