

Flåhackan

Sockenblad från Aspeboda hembygdsförening
Oktober 2021

Här kommer det tredje numret av hembygdsföreningens sockenblad, Flåhackan, vilket delas ut till samtliga hushåll i Aspeboda.

Flertalet restriktioner, som vi levt med under coronapandemin, är nu borttagna och vi börjar så smått återgå till ett mera normalt liv, även om vi måste vara försiktiga, tvätta och även sprita händerna och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Hembygdsföreningen har under pandemin, liksom så mycket annat i vårt samhälle, gått på sparlåga, men nu kan vi blicka framåt och planerar för ett "normalt verksamhetsår" 2022. Men redan i november har vi vår första aktivitet. Se vidare nedan.

Kommande aktiviteter

Berättarafton i Smedsbo bystuga den 14 nov kl.15-17 Årets tema blir samer i Aspeboda (skogslappar)

Kyrkkaffe, med gröt ock skinkmacka, efter gudstjänsten 1:a sönd i advent, dvs 28 nov.

Drätkurs (har börjat)

Genomförda aktiviteter

Hembygdsgårdens dag anordnades sönd 8 aug. Detta var den första aktiviteten vi anordnade sedan pandemins utbrott och vi var hänvisade till att endast vara utomhus. Vi hade tur med vädret och 25 personer kom och trivdes med oss och samtalande, tog lotter och fikade i det

vackra vädret. Som traditionen bjuder spelade Göran Stranner bakgrundsmusik, vilket var mycket uppskattat.

Den 24 aug hade vi **bjudit in våra nya medlemmar** till Hembygdsgården för en träff i alla enkelhet. 5 personer kom och vi visade runt på hembygdsgården och berättade om vår verksamhet och hade ett trevligt samtal över en smörgås.

Den 29 aug hade Aspeboda församling förlagt en **friluftsgudstjänst på Hembygdsgården**, som genomfördes utomhus. Eftersom gudstjänsten inte började förrän kl 16 valde vi att servera kyrkkaffet redan kl 15.

Den 21 sept var alla våra **byombud och frivilligarbetare** inbjudna till Hembygdsgården för en stunds trevlig samvaro.

Värmepump

Styrelsen har beslutat att köpa en ny och mera kraftfull luftvärmepump till hembygdsgården.

Trädgårdsgrupp

Hembygdsföreningen har ett antal frivilliga, som klipper gräs vid hembygdsgården under sommarmånaderna. Men vi skulle även behöva några frivilliga, som känner lite extra ansvar för den övriga trädgården. Det handlar inte om några stora och betungande arbeten. Det kan t ex vara att beskära lite buskar på våren, rensa ogräs i några småplanteringar ett par gånger på

sommaren och ibland rensa lite ogräs på uppfarten framför huset. Är du intresserad och kan anslå nån timma då och då till detta, kan du kontakta någon i styrelsen.

En minnesbild från Vassbo lantbruksskola

Bo Paulsson har haft kontakt med Nils Stiernman, som numera bor i Stockholm, men är född och uppvuxen på Vassbo. Nils ger här en minnesbild från sin uppväxttid på Vassbo i början av 1950-talet:

"Lite om byggnader. Innan de två flyglarna till herrgården byggdes på tidigt 50-tal fanns där två rappade hus av ungefär samma storlek men utan källarvåning. Det norra huset kallades mejeriet. På övre våningen där förvarades ärtor och bruna bönor i större mängd. Ärtor odlades ju på gården men bruna bönor vet jag ej. Vet du kanske som växtodlare om det funkar på Vassbo? Mejeriets verksamhet hade upphört. Vällingklockan som nu finns vid stallet fanns då på mejeriet. Utställningen av arbetsuppgifter för dagen skedde kl 7 var morgon efter att far ringt i vällingklockan. Sommareleverna fick turas om veckovis att ha rättarturen. Det innebar möte varje kväll efter kvällsmaten med rektor och far på gårdskontoret för att fördela arbetsuppgifter och sätta ihop lämpliga arbetslag. Jag fick emellanåt från 5-årsåldern följa med - det kändes

stort! Eleven med rättartur fick följande dag ringa klockan och meddela sina kurskamrater arbetsuppgifter för dagen. Höhässjningen var naturligtvis den mest arbetskrävande perioden. En elev fick köra slätterbalk för nästa dags arbete, en häst med släpräfsa och en med hjulräfsa och kanske 10 elever med beting att göra (kanske) 10 hässjor (spettning av sju hål, fixering av störar och upplastning av fyra tillräckligt fyllda lager, varje lager bars av hamprep eller ståltråd). Det var en stor arbetsstyrka och Gunhild eller någon annan hade uppgiften att cykla ut en cykelkärra fylld med kaffe, lingondricka och vetelängder i massor. Både förmiddags- och eftermiddagskaffe även om arbetet skedde i Utanmyra. Sjötäkten och Stubbängen låg längst bort. Oj, vilket ruljans det var!"

Kommentarer:

Nils far hette Sigfrid "Sigge" Stiernman och var rättare på Vassbo, vilket innebar att det var han som var arbetsledare och ansvarig för jordbruksdriften. Han började på Vassbo redan 1941 och var sedan kvar i fyrtio års tid. Jordbruket på Vassbo sköttes med en del anställd personal samt med hjälp av de elever som gick på de olika lantbrukskurserna på skolan. Gunhild, som nämns i berättelsen, hette Gunhild Bergman och var kokerska på Vassbo.

Vill du bli medlem i Aspeboda hembygd förenings är årsavgiften 150:- Bankgiro: 5618-5697 eller Swish: 123 148 53 41 (Glöm inte att ange ditt namn!)

QR-kod för enklare betalning via swish



ordf Bo Paulsson
070-587 9018

v.ordf Linda Andersson
070-229 5766

kassör Christina Andersson
073-713 8263

sekr Erik Åsberg
072-533 1302

Hemsidan: hembygd.se/aspeboda