

medelpad och ångermanland HemBYGDEN

Nr 3/4 2024



Hjälpsamma pojkar vid hässjan på Murberget

Sommaren 2024

Innehåll

Lite av varje från olika föreningar runt om i länet.

Länsmuseets byggnad fyller 30 år.

Hembygdsförsäkringen informerar

Ångermanlands Hembygdsförbunds jubileums-minnesfond

Höstmötet på länsmuseet den 5 oktober



Ur Ångermanländsk synvinkel

Sommaren 2024 har passerat och hembygdsföreningarna har haft fullt upp. Särskilt vill jag nämna Fjällsjö hembygdsförening som äntligen kunnat inviga den gamla kägelbanan. ÅHF:s styrelse ägnade en dag till att besöka föreningen och fick en ingående berättelse om byggnaderna och historik om bygden av deras vice ordf. Örjan Andersson.

Inte för att glömma alla andra föreningar som jobbat på sina hembygdsgrårdar som också bidragit till att göra kulturarvet som besöksmål.

Det kommer flera reportage och bilder från många föreningar som hörsammat inbjudan till att bli publicerade här i tidningen.

Jag vill också passa på att be Er att anmäla Er till workshopen som hålls i Köpmanholmen de 21 september, som innehåller tips om hur vi kan stärka våra föreningar och locka ny medlemmar (Affisch på sid 3)

Trevlig höst, och hoppas vi träffas på höstmötet i oktober

Thommy Edlund ordf. ÅHF

Nu lägger vi sommaren på hyllan och summerar.

Det har varit en bra sommar för hembygdsgrårdarna i Medelpad. Många besökare, roliga evenemang, fantastiska artister med något för alla hela sommaren. Och inte minst, det vi själva sällan ser, den unika och fantastiska miljön på våra hembygdsgrårdar. Det känns bra! Som en bekräftelse på allt jobb som lagts ned före och under sommaren. Lite lön för mödan är välbehövligt. Det gäller att klappa sig själv på axeln ibland. Någon sa till mig "Det är ett helvete att vara kulturarbetare" men ändå väldigt roligt. Och det är viktigt att vi tycker att det är roligt, annars stannar det lätt av.

Nu laddar vi inför höst och vinter med nya aktiviteter och engagerade medarbetare som siktar högt. Vi måste bli fler i hembygdsrörelsen! Att bli fler medlemmar i föreningen är viktigt. Medlemmarna är den bas som allt vilar på. Är det orimligt att tro att 10% är möjligt? Med 10% menar jag 10% av kommunens, och områdets alla invånare ska vara med. Kan det vara att gapa över för mycket? Hur har de som lyckats gjort?

Det kan man fundera på under mörka höstkvällar.

På höstmötet den 5 oktober kan vi tillsammans och med god ledning försöka lösa den frågan.

Välkommen dit och delta med liv och lust i ett engagerande möte.

Mats Fahnér ordf. MHF

Hör efter om Ni fortfarande kan anmäla Er

Workshop för starkare föreningar!

- Hur ska vi få fler att engagera sig i vår förening?
Hur får vi med fler unga?
Hur kan vi nå ut bättre?

Är detta funderingar ni känner igen i er förening? Eller har ni behov av inspiration och extra energi till ert arbete? Då är ni varmt välkomna till denna workshop-dag i Heimbygdametoden där vi går på djupet i dessa frågor!

Dagen bjuder på inspirationsföredrag, grupparbeten, diskussioner och fika. Workshopledare är Kristina Ernehed som tagit fram Heimbygdametoden- *en förändringsprocess för föreningsförening*, mer info om den hittar du [här](#).

21 september kl 9.30-16 på Ringarbönninga, Köpmanholmen.
Anmälan senast 9 sep [här](#) eller till:
ann@annholst.se

Dagen arrangeras av Leaderprojektet Framtidens hållbara kulturmiljöer i Örnköldsvik och Ångermanlands hembygdsförbund



UTSTÄLLNINGSVECKAN VID ANUNDSJÖ HEMBYGDSGÅRD I BREDBYN

Ett av de årliga evenemangen hos Anundsjö Hembygdsförening är Utställningsveckan i den stora Grundtjärnsladan på Hembygdsområdet i Bredbyn. 2024 ägde den som vanligt rum vecka 29. Utställningsveckan brukar uppskattas av våra besökare eftersom det är ett tillfälle att få se en del av alla de föremål som föreningen vanligen inte har plats att visa och som därmed oftast är magasinerade. Här finns även möjlighet för medlemmar att visa upp föremål från egna samlingar eller egna alster som hantverk, konst, foton mm.

Grundtjärnsladan är som tur är ganska stor så den går att dela in i olika områden och visa vitt skilda delutställningar, så det brukar bli något intressant att se för alla besökare. Vid årets utställningsvecka visades bland annat en gammal hemgjord cykel liknande gamla tiders höghjulingar med ett stort och ett litet hjul och en mycket gammal ABC-tavla med intressant historia som suttit i hembygdsgården när den stod på ursprunglig plats i byn Långsele. Här fanns även föremål tillverkade av den klurige och finurlige konstnären Bengt Sandin, Gustav Lindströms artikelsamling, ett urval av evenemangsaffischer från orten och böcker med foton och information om gårdar i Ångermanland (Gods & Gårdar, Ångermanlands Bygd och Folk samt Svensk hembygd Ångermanland). Det var en hel del besökare som blev kvar i utställningslokalen betydligt längre än vad de från början tänkt när de började bläddra i böcker och pärmar med tidningsurklipp!

Utställningsveckan i Grundtjärnsladan är nu en årlig tradition som startade 2016 med en jubileumsutställning för att fira 200-års minnet av Anundsjösömmens skapare Brita Kajsa Karlsdotters födelse. Därefter har olika utställningar byggts upp varje år (förutom under pandemin) och det är väldigt roligt att se att det för varje år blir fler och fler årligen återkommande besökare! Önskemål har kommit om att vi skulle ha utställningen öppen längre än en vecka och vi undersöker möjligheten att börja en vecka tidigare och ha den öppen både vecka 28 och 29 nästa år. Grundtjärnsladan används även till mycket annat under sommarhalvåret men det ser ut som att vecka 28 också skulle kunna frigöras för utställning 2025. Vi håller tummarna för att det ska gå att genomföra!

Mona-Lisa Mårtensson, Anundsjö Hembygdsförening

Bildtexter:

1 Bengt Sandins Konung David: *”Ett av Bengt Sandins finurliga konstverk i snidat trä: Konung David spatserade på konungahusets tak och då fick han se en kvinna som badade och hon var mycket vacker”*

2 Del av utställning blädderpärmar o böcker: *”Gott om plats för besökarna att ta del av urklippspärmar och böcker”*

3 Den gamla cykeln: *”Gammal hemtillverkad cykel”*

4 Evenemangsaffischer: *”Vid årets utställning visades 105 av totalt drygt 1000 gamla evenemangsaffischer från Anundsjö, tryckta av Pallins Tryckeri i Bredbyn under åren 1920—1960”*



Tre i topp

När vi **Arnäs hembygdsförening** summerar sommaren är vi mycket nöjda. Tre lyckade arrangemang som lockat många besökare och som visar att vi har en viktig uppgift att fylla. Det startade på

Pingstafton med kvarndag vid Stybbersmarks kvarn som föreningen äger. Rekord i deltagarantal och ett härligt väder som bidrog till trivseln. Visning av kvarnen, tipspromenad och kolbullar stod på programmet.

Nationaldagen hade vi lika tur med vädret, då på hembygdsgården. Kyrkans kör stod för det musikaliska inslaget. Nyttillträdde ordföranden Dan Olsson höll nationaldagstalet. Det förträffliga fiket kunde avnjutas till dansuppträdande av föreningens dansgrupp. De många besökarna verkade trivas i grönskan med flaggan fladdrande över sig.

Hembygdsgårdens dag blev ett riktigt topparrangemang. Hembygdsgårdens alla byggnader var öppna och det fanns folk som kunde berätta. Ett antal utställare med mat som tema bidrog tillsammans med hantverkare och en konstutställning till att locka både gammal och ung till hembygdsgården denna dag. Styrelsen är mycket nöjd med våra arrangemang och lovar att de kommer att förfinas ännu mer till nästa sommar.

Dan Olsson



Attmars hembygdsförening sommaren 2024



1. Midsommarfirande i 2 dagar. Familjefest på midsommarafton. Midsommardagen gudstjänst med kakbuffé.
2. Quiz. Det har vi haft 3 gånger under sommaren. Det har varit mycket populärt.
3. Sommarcafé med loppis. Under 3 veckor i juli. Det var mycket välbesökt. Loppis och fika går hem.
4. Aktivitet i samarbete med Medelpads hemslojd. En dag med linberedning.
5. Barnteater. Cirkusmysteriet med teater Västernorrland.
6. Musikföreläsning med Allan Edwalls visor. Svart som en änka, vit som en svan.

Hälsningar från Bodums Hembygdsförening

Tunnbrödets dag

En mulen Kristi Himmelfärdsdag den 9 maj avhölls Tunnbrödets Dag vid Bodums Hembygdsgård.

Trots det trista vädret var tillströmningen av besökare god. Under dagen serverades gofika med hembakat kaffebröd eller tunnbrödsstut.

Det var även försäljning av tunnbröd och ett lotteri.

Fin lokalkomponerad musik framfördes av Tina Persson på durspel och Lennart Sundelin på gitarr.

Trots det bistra vädret blev dagen lyckad



Midsommarafton i Bodum

Midsommarafton firades med ett hejdunrande kalas när massor av barn och vuxna reste midsommarstång, lekte, sjöng, fikade och dansade på hembygdsgården. Ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan och Hembygdsföreningen, där församlingen haft ett dagläger för barn under veckan och som avslutades på midsommarafton.

Hembygdsdag 12 juli

Kams och Krom fest hos Bodums Hembygdsförening. Det blev en lyckad dag med ett 40-tal bil och mopedutställare. Mildred Björkman visade sina vackra tavlor och Bodums vävstuga visade och sålde alster.

Goda nybakade tunnbrödsstutar, kams och våfflor såldes, allt med en kopp kaffe på maten. En härlig solig dag med många besökare.



Helgums hembygdsförening

Helgums hembygdsförening har som vanligt haft öppet lördagar och söndagar under juli månad . Vi börjar med att vara en av stationerna för cykelloppet Helgumsjön runt då vi får besök av cyklister och som då uppmärksammar våra utställningar , skrifter , fotosamlingar och gör återbesök senare.

Nästa stora aktivitet är Loppis runt Helgumsjön. Den kategorin är minföreintresserad av hembygdsgården och besöker oftast bara loppislokalen.

I mitten av månaden genomför kyrkan en pilgrimsvandring mellan Helgum och Långsele. Växelvis mellan åren så turas vi om med att ordna fika eller sopplunch.

Avslutningen på sommaren hålls Hembygdsgårdarnas dag då vi serverar kolbullar och bjuder på underhållning. (I år Helene Forss , från grannsocknen i Jämtland)

I början av augusti genomfördes även i år Wild Kids Helgum



Paus i kolbulle-
Stekningen



Helene
Forss

Wild Kids Helgum 2024



Eldsjälens Elisabet som
driver evenemanget



Öving i att lägga
förband



Pusseltävling



Samarbetsövning

Nordingrå sockens hembygdsförening

Vilken underbar sommar 2024 vår hembygdsförening har haft. Den började redan sista april med ett välbesökt valborgsmässofirande där Bo R Holmberg höll tal och Nordingrås manskör sjöng in våren under ledning av Cecilia Parkman.

Hembygdsföreningen erbjöd besökarna varmkorv, smörgåsar, fikabröd och kaffe eller annan dryck.

Den 4 maj gick Nordingrådagen av stapeln. Företag och föreningar presenterade sina verksamheter. Hembygdsgården bjöd in till trevlig samvaro i den nyrenoverade vaktstugan. Till våfflor eller fika hade besökarna möjlighet att bläddra i våra pärmar med urklipp om Nordingrå. Det blev även många minnen som berättades kring vaktstugans historia.

Traditionsenligt firades nationaldagen på vår fina hembygdsgård. Dagen bjöd på sol men även lite kall vind. Blåsten hindrade dock inte våra många glada besökare från att njuta av Sara Öhlén och Sundbergs som bidrog med sång och musik samt Palle Sjölander som höll ett fint tal med minnen från Nordingrå. Örjan Löf och Madeleine Grip, båda från Nordingrås Intresse och Företagarförening, uppmärksammade nyinflyttade med en Nordingråfasadflagga och de nyfödda med ett vackert smycke. Hembygdsföreningens nationalbalkelser uppskattades mycket av både gammal och ung.

Midsommarafton blev nog hembygdsföreningens höjdpunkt. Vi slog besöksrekord på hembygdsgården med cirka 900 besökare. Åter igen stod Per-Åke Stockberg, denna gång tillsammans med Cecilia Holmqvist, för den inledande musikunderhållningen. Det var många som följde Josefina Asker i danserna runt midsommarstången och därefter tog tillfället i akt att besöka linskäktan med tipsrunda. Hjärtliga skratt blev det vid de lekar vi erbjöd som tandemskidåkning och pilkastning medan Tommy Sjölander och Ulf Norlander stod för musikunderhållningen. Många köpte också midsommarfika, glass och lotter av hembygdsföreningen.

Vid två tillfällen i början på juli erbjöds Nordingrå sockens Hembygdsföreningsmedlemmar en halvdagskurs i behandling av databasen Anleda under ledning av Torbjörn Eriksson och Elinor Eriksson. Deltagarantalet var begränsat och efterfrågan var mycket större än det antal vi kunde ta emot. Vi hoppas på att kunna upprepa detta lyckade evenemang.

I samarbete med kyrkan planerade hembygdsföreningen två gudstjänster på hembygdsgården samt på Båtsmanstorpet i Järesta. På Båtsmanstorpet har ideellakrafter denna sommar renoverat taket och kan nu ståta med ett nytt vackert spåntak.

Nordingrå sockens Hembygdsförening bjöd i juli in till två föredrag. Elinor och Torbjörn Eriksson berättade om emigranter från Nordingrå. Intresset visade sig vara så stort att föreläsningen fick flyttas till Kusthallen i Nordingrå.

Lars Högberg föreläste i hembygdsgården Mangårdsbyggnaden om trolldomsprocesserna i Nordingrå 1675. Även här var intresset mycket stort, och de som inte fick plats i byggnaden stod utanför fönsterna för att kunna följa den spännande berättelsen.

De musikkvällar som föreningen har haft på hembygdsgården med bland annat Allsångskvällen som Kramfors kommun anordnade har varit uppskattade bidrag till gemytlig gemenskap. Som vanligt ordnade hembygdsföreningen fikaförsäljning och vi hade tur med vädret som bjöd på sol och värme.

Som avslutning på en fin sommar har hembygdsföreningen ordnat en fest för alla som bidragit med ideellt arbete och deras respektive. Vi har kunnat konstatera att sommaren 2024 ökade medlemsantalet i Nordingrå sockens hembygdsförening, vilket vi är mycket glada för. Det ideella arbetet som skett på hembygdsgården och de arrangemang vi har haft har stärkt intresset för hembygdsföreningen och marknadsföringen av vår fina hem-





Höstmöte
5 oktober 2024
Medelpads och Ångermanlands
Hembygdsförbund
Västernorrlands Museum

Välkommen till en spännande dag på Västernorrlands Museum med föreläsare som engagerar , inspirerar och hjälper hembygds - rörelsen att lyfta. Temat är ” marknads - föring” (men roligare) Föreläsningar, work - shops, lär av andra!



Klas Norberg, minsann!

Lördag den 5 oktober kl. 09.00—15.00 Anmälan till mats.fhaner@gmail.com , senast måndag 30/9. Avgiften är 250:-/person. Bindande anmälan. Betala till bg 687-6163 innan mötet. Ange namn och förening.



VÄLKOMMEN!



NORA HEMBYGDSFORENING 2024, kort summering

Hembygdsåret startade med Årsmöte i Lövviks Föreningshus 18/3, 25 medlemmar deltog. Sedvanliga årsmötesförhandlingar följdes av fika, sedan såg vi 2 av Solveig Nordlunds filmer om Nora.

6/5 var det städ- och fixardag på Hembygdsgården, då sommarsåsongen förbereddes.

9 maj var det en Erik-Daniels-vandring i Östanö. Vi vandrade runt fina sjön Skiringen, ca 4 km och besökte ED-koja nr 5. STF bjöd sen på grillkorv, detta var ett Samarrangemang med STF Högakusten.

Tunnbrödets dag firade vi 25 maj, samtidigt var det träff för ED-ledsansvariga. Bagarstugan stod öppen för alla som vill prova på att baka tunnbröd, köpa med sig nybakat tunnbröd hem eller ta en fika med kaffe/te och tunnbrödssocker.

På Nationaldagen var det en Försommarvandring i Klocke, Nora. Peter Ramström guidade oss, hjälpte oss artbestämma några fåglar vi hörde. Efter en god stunds vandring smakade medhavt fika väldigt gott. Även detta ett samarrangemang med STF Högakusten.

På MIDSOMMARAFTON spelade och underhöll Maja Högberg, fick även hjälp av sin dotter, resning av och sen dans kring stängen, där dansen trädde av Margareta Sehlander. Gott hembakt fika förstas, lotteri, fiskdamm för barnen. Trevligt värre, bortåt 200 besökare, några kom klädda i vackra Hembygdsdräkter.

26 juni var det en mycket uppskattad o fin Fäbodvandring med musik till Fjärdbotten. Johanna Ulfsson berättade historiken om fäbodlivet och underhöll oss, 30 personer, med kulning och skönsång – magiskt fint och uppskattat i vackra sommarkvällen! Gott så med fika, eller något från grillen. Kaffe kokat på öppen eld serverades också.

Café drevs på Hembygdsgården under juli, tors-sönd av Wilma Nilsson o bror.

2 juli var det så åter en Bergsvandring på ED-leden till kojan i Frök. Sedan vandrade vi vidare upp till Lidnipan och fikade vid Nipstugan. Också ett samarrangemang med STF Högakusten.

Lördag 6 juli firades NORA-dagen på Hembygdsgården, Mats Jonsson talade mycket fängslande om sin bok "När vi var samer". Det var utdelning av Hantverksstipendiet, underhållning av Östbygdens spelmän, och såklart gott fika.

Tisdag 16 juli var det så Kyrkogårdsvandring i Nora kyrka, Peter Ramström berättade om o förevisade kyrkornet, och med hjälp av Annika Stockberg visades o spelades det på den mäktiga kyrkorgeln. Gott fika ävenså här.

Söndag 11 aug firade vi Hembygdsgårdarnas dag, började med Friluftsgudstjänst som pga ostadigt väder fick hållas inne i en fullsatt gård, följdes av fika, samt mer musikunderhållning av Noratrion. Bagarstugan var öppen, nygräddat tunnbröd kunde handlas.

23/8 'avslutades' sommaren med gemytlig Allsång tillsammans med Nora-Skog kören under ledning av Annika Stockberg.





Bildtext: Mats Jonsson berättade den fantastiska historien om hans farfar, som inte ville avslöja att han var same o ägt renar.



Bildtext:
Både historik kring fäbodlivet samt kulning o sång bjöd Ulrika Ulfsson på, denna magiskt fina afton

Med åren har det blivit en tradition att Sundsvalls motorveteraner förlägger en av sina onsdagsträffar till Selångers hembygdsgård. Där Selångers hembygdsförening fixar med fika och underhållning. I år blev det en magisk sommarkväll där ingen egentligen ville åka hem.

Ordförande Laila Grubb Selångers hembygdsförening



Skogs Hembygdsförening

Vi för Skogs Hembygdsförening har inte haft så mycket denna sommar.

Midsommarfirande blev mycket lyckat, dryga 250 personer kom för att fira midsommar. Förutom fika och ringdans under ledning av Sarita Sandström som fick med både barn och vuxna, spelman Rolf Lindberg, fiskdamm för barn, luftgevärsskytte för alla (på ett säkert sätt), frågerunda för barn och vuxna med tre svarsalternativ.



Här kommer lite info om vad vi gör i Sättna HBF sommaren 2024.

Vårt program har ett tiotal aktiviteter sommaren 2024. Här kommer två som vi redan haft och en som kommer i december.

I början på juni så bjöd Sättna hbf in till en berättarkväll i Klippstugan.

Maria Johansson läste dikter och berättelser av Nicke Sjödin. Kvällen avslutades med sång.

Klippstugan står på kanten av Brödlösaklippen med fin utsikt mot Kovland, Sulåns dalgång och dalgången mot Indal. Ett gammalt utflyktsmål dit man vandrar på sommaren och skidar hit på vintern.

Hit går också vandringsleder från Bergsåker och Huli. Solnedgången gör sig extra fint från platsen under försommaren

Vintertid åker många skoter hit och stugan är periodvis öppen på helgerna.

En annan aktivitet var en tur till Östanåbodarna i Sättna. Vi hade ett 30 tal besökare denna vackra kväll.

Vår egen Arne Jakobsson öppnade vår tillställning med att blåsa i näverlur och Heidi Jonsson kulade så det hördes vida omkring.

Vi samtalade om hur livet kunde vara på en fåbod förr och många berättade historier som tidigare generationer berättat.

En mycket trevlig och varm kväll, och några passade på att ta ett dopp i varma Hundsjön som ligger alldeles nära fåboden



Bilder från
Östanå-
Bodarna



Sommaren 2024 på Torps Hembygdsgård.

20e Juni öppnade Thor Sjölund och Melwin Saari sommarcaféet i Fränsta på Torps hembygdsgård de jobbade där till den 11 Aug. Varje dag hade de öppet.



7 Juli hade vi en friluftsgudstjänst i hembygdsgården.



Gästerna kunde beskåda den vackra perenna rabatten, där många äldre perenner finns. När de besökte hembygdsgården.

Torsåkersbygdens Hembygdsförening

Linets Dag är ett led i den viktiga folkbildningen. Ett hantverk och en naturlig produkt, som faller iglömska om vi inte tar tag i det.

Solen sken och vi fick en underbar dag med Torsåkersbygdens Hembygdsförening, Vävstugan i Prästmon och Hola Folkhögskola. Flaggan vajade stolt mot den sommarblå himlen. Olika produkter med lin i, som grovt bröd och tunnbröd fanns till försäljning. Man kunde också få provsmaka fröknäcke med olika mjukostar till. Likaså fanns det virkbeskrivningar för lingarn på disktrasor, nätkassar, små väskor mm.

Under Linets Dag kunde man också själv delta i linets alla stadier som bråkning skäktning och häckling. Ansvarig för Vävstugan i Prästmon, Berit Öberg visade alla moment i linberedningen och såg till att allt gick rätt till vid linets olika stadier. Det var tur vi kunde vara ute, för det ”dammar”våldigt från linet.

På bron satt Åsa Sjödin och spann på spinnrocken. Hon kunde berätta, att när man skulle göra en tunn tråd och hjulet snurrade, lät det som en katt spinner.

Kanske därifrån namnet spinnrock kommer?

När man spinner tråden blir väven finare med en tunn tråd. Ångermanlands väverskor hade mycket gott rykte. Det anordnades tävlingar i linnevävnad och Ångermanland vann så många gånger, så att landskapet blev portat under tre år, för att även andra landskap skulle ha chansen att vinna.

Linnet som vi använde var odlat på Aspby. för ca 100 år sedan!

Väl inne på Hämra, visades olika vävsätt, mönster och alster, som Vävstugan bidragit med. Här fanns också gamla, härliga grovlinnelakan från svunna tider, vackert broderade.

I ett av rummen huserade Sanna Lueb och Theresa Schnitter från Hola Folkhögskola och visade barnen hur man gör potatistryck på linneväv och hur man väver band. En film om linberedning från Växbo i Hälsingland visades rullande inne i stora salen. Här fanns också tips på litteratur om linet och dess beredning.

Naturligtvis var det också trevligt att sätta sig ner och prata med gamla vänner över en kopp kaffe.

Torsåkersbygdens Hembygdsförening såg till att det fanns hembakta småkakor till det doftande, nybryggda kaffet.

Det var en mycket lyckad dag och det var roligt att få träffa så många linintresserade mäniskor denna lördag!

Ida Hane Sahlin

Åsa Sjödin vid
spinnrocken. Bild:
Ida Hane Sahlin



Theresa
Schnitter och
Sanna Lueb
visar Isabelle
hur man gör
potatistryck
på linneväv.
Bild: Ida
Hane Sahlin



Olika alster
från
Vävstugan i
Prästmon.
Bild: Ida
Hane Sahlin



Hembyggsdagen på Murberget den 29 juli

Förutom aktiviteterna som visas här så fanns det även en man som band och lagade nät i det stora mangelhuset. Dessutom fick besökarna gå en tipsrunda om pollinerare. Vinnare som ensam hade 10 rätt var Yvonne Eriksson som belönades med ett eget litet bihotell.



Göran Abel visar på kunskaper med lie



Knut 3 år hässjar



Även Sussie ville pröva att hässja



Sven visar upp det danska liorvet med "knacklie"



Sigrid testar att slå med lie. Inte så lätt verkar det



Två små bröder hjälps åt med att hässja



Långsele –Graninge hembygdsförening sålde kolbullar



Kenneth från Eds hembygdsförening visade bilder från Ed i Prästgården, klädd i sin fina uniform

HemBYGDEN

medelpad och ångermanland

Sommartidningen 2024

Nr 2/4 2024

*Samla på sommarpärlor
i Västernorrland!*



Unika

Upptäck Hem-
bygdsgårdar
museer och
utflyktstips.



Västernorrland



**Hembyggsdag
på
Länsmuseet
Murberget
29 juli 10-16!**



VÄLKOMNA!

Kom och besök oss!



I sommartidningen utlystes en tävling där man kunde vara med på utlottning av böcker. Det har endast kommit in ett blad där personen besökt 11 hembygdsgårdar.

Heder åt Per Åke Bölander som var den som skickat in bladet.

Pris kommer att levereras !

/ Thommy Edlund

Ordf. Ångermanlands Hembygdsförbund

Hembygdsförsäkringen, Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg,

forsakring@hembygdsforbundet.se, 0200-22 00 55

Hembygdsförsäkringen förmedlas av Föreningsförsäkringar i Halland AB. [Läs mer om oss och vårt uppdrag här >>](#)



50% i investeringbidrag

Installera brand-, inbrottslarm, vattenfelsbrytare eller galler och få halva kostnaden tillbaka från Hembygdsförsäkringen, maximalt 10 000 kronor per larmtyp. Kontakta försäkringen på 0200-22 00 55.



Självriskcheck värde 11 400 kr

Gå kostnadsfria utbildningen Säker föreningsgård och lär dig skydda byggnader och föremål mot brand, vatten, inbrott och naturskador. självriskcheck i belöning. Läs mer på sakerforeningsgard.se



30% rabatt på premien

Rabatt på Hembygdsförsäkringens premie ges för bland annat seriekopplade brandvarnare, jordfelsbrytare och larm. Anmäl innan 31 oktober på forsakring@hembygdsforbundet.se.



VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

[Besöksinformation](#) [Talande webb](#) [Choose language](#) [Om museet](#)

30-årsjubileum!

Museibyggnaden fyller 30 – och det vill vi gärna fira med dig den 28 september kl. 11.00–15.00! Ta med familjen till en dag fylld med roliga aktiviteter för alla åldrar, och kika på huset och allt som finns här med nya ögon.

Under dagen kan du titta på teater med Bredbytrollen och lösa kluriga uppdrag i Uppdragsjakten. Lyssna noga vad detektiven säger om spår och ledtrådar som du kan följa. Till exempel får du arbeta som en arkeolog, möta en mystisk dam i labyrinten och försöka få ordning på Tidspusslet.

Du kan också titta på film om hur det gick till när museibyggnaden byggdes, från att de första träden i skogen tas ner för att ge plats åt huset, till att det står på plats och invigs med pompa och ståt.

Möt konstnären Lars Kleen, som skapat den stora skulpturen i entrén och lyssna till arkitekterna Tina Wik och Gunnar Mattsson som ritade byggnaden. Vad betyder det egentligen att huset liknar en hässja?

Bli arkitekt för en dag och bygg ett eget mini-hus av olika material; hur skulle ditt museum ha sett ut om du var arkitekten? Rita, bygg eller fantisera fram ett hus från förr, nu eller kanske framtiden.

Program

Kl. 12.00 Barnteater med Bredbytrollen

Kl. 13.00 Konstnärssamtal med Lars Kleen

Kl. 14.00 Föreläsning med arkitekterna till museibyggnaden: Gunnar Mattsson och Tina Wik.

- Ta med hela familjen på en klurig uppdragsjakt
- Kom och slöjda korgar med oss
- Bygg ditt eget minihus i olika material

Barnteater med Bredbytrollen

Vi är Bredbytrollen är en musikteaterföreläsning där barnen är med i dialog, sång och musik. Aktörerna använder TAKK (tecken som förstärker och tydliggör de talade orden). Föreläsningen är 30 minuter och passar barn i förskoleåldern, ca 3-7 år.

Föreläsningen är gratis – men det finns begränsat antal platser. Biljetterna släpps den 13 september och hämtas i receptionen på Västernorrlands museum (receptionen är öppen tisdag–söndag kl. 10.00-16.00). Max en vuxen per barn.

Under jubileumsdagen är museet öppet kl. 10.00–16.00. Passa på att besöka våra utställningar, ta del av butikens erbjudande och fika i kaféet.



Ångermanlands Hembygdsförbunds Jubileums- och Minnesfond

Om Minnesfonden

Fondens syfte är att belöna personer eller grupper som gjort berömvärda insatser för hembygdsrörelsen och dess grundtanke.

Efter revidering av fondstadgarna kan nu även enskilda hembygdsföreningar söka medel ur fonden för verksamhet med barn och unga. Det kan handla om inköp av lekmaterial/lekstuga, arrangemang speciella för barn eller ungdomar eller föreningsfest.

Enskilda ungdomar kan också söka stipendier ur fonden för kurser som ligger hembygdsrörelsen nära. T.ex folkmusik, dans, skrivarkurser och liknande.

Ansökan för både enskilda och föreningar görs på särskild blankett
Gåvor till fonden kan med fördel skänkas av enskilda eller föreningar för att till exempel:

- Gratulera någon på födelsedagen
- Fira ett jubileum
- Hedra minnet av en bortgången

Gåvan insättes på bankgiro: 687-6163 med texten "Fond" samt ditt namn och telefonnummer som meddelande. (Så att vi kan nå dig om det är något vi behöver fråga om!)

Meddela vilken hälsning du vill ska stå på minnes- eller gratulationsbladet samt namn och adress dit vi ska skicka det till:

Lena Landin, e-post: lena.landin@ramvik.com, tel: 072-5274031.

Gåvor tillfaller Ångermanlands Hembygdsförbunds Jubileums- och Minnesfond i sin helhet. Inga administrativa kostnader tas ut.

Vid frågor: kontakta Thommy Edlund
Tel: 070-204 40 47
e-post: angerman.hbf@gmail.com

Fondens stadgar som pdf-fil: [Stadgar för ÅHF Jubileums och minnesfond](#)

Ansökningsblankett för bidrag från ÅHF minnesfond som pdf-fil: [Ansökningsblankett för bidrag från ÅHF minnesfond](#)

Inspirationsprogram

Västernorrland HT 2024



Plats för folkbildning



Välkommen till hembygdsrörelsen!

**Vår vision är en levande hembygd öppen
för alla. Vi vill att fler ska vara med och
forma Sveriges hembygder.**

Genom att vara medlem i en hembygdsförening stödjer du arbetet med kulturarvet. Verksamheten vilar på lust och engagemang för platsens historia, miljö och sociala liv.

Låter det intressant? Då är du välkommen att bli medlem i någon av våra 2 000 föreningar, från Karesuando i norr till Gislövs läge i söder.

Hitta din förening på www.hembygd.se



Sveriges
hembygdsförbund

