

Valborgmässofirande 2024 i Svanholmsparken

Välkomsttal av Sällskapet Amorinas ordförande Marie Hafström

Varmt välkomna allesammans till årets valborgsmässofirande, här i Svanholmsparken. Äntligen! Äntligen är våren här, med värmen efter en lång och kylig period. Och det är dags att tillsammans hälsa våren, vitsipporna, de små musöronen på björkarna, lärkan i skyn...ja, allt det som vi längtat efter och minns när våren går över i den frodiga sommaren.

Det är på vägnar av styrelsen för Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening, som jag hälsar er alla välkomna, stocksundsbor med gäster och alla ni andra som är här ikväll för att fira vårens ankomst.

Jag vill passa på att nämna för er som kanske är nyinflyttade eller ni som undrar vad Amorina är. Amorina är en del av den svenska hembygdsrörelsen, som framför allt värnar om det som vi kallar kulturarvet, det som finns överallt, i städer och samhällen, på landsbygden, i naturlandskapet, på arkeologiska platser. Våra traditioner, som t.ex. valborgsmässofirandet, är också en del av kulturarvet. Amorina har bl.a. till ändamål att ta tillvara de kulturella intressena och de unika kulturmiljövärdena i Stocksund, och vi gör det på olika sätt. Valborgsmässofirandet är ett exempel. Vår strävan att uppmärksamma förändringar i Stocksund är ett annat, och då för vi en dialog med kommunen, i remissyttrande eller på annat sätt. Vi brukar framhålla, senast i ett remissyttrande över kommunens kulturmiljöhandbok, – som ett exempel -att det tidigare 1900-talets villaträdgårdar, som Stocksund, med många träd, låga häckar och murar med dekorativa grindar i trä eller smide bidrar till att Stocksund upplevs som ett grönskande gaturum. Om trädgårdarna göms är risken att det ger ett intryck av slutenhet och rädsla. Tillgång till det man brukar kalla för socialt kapital – dvs. föreningsengagemang, trygghetskänsla, tillit till grannar och människor i allmänhet, att man

bryr sig om och hjälper varandra – ökar chansen för välmående, trygghet och hälsa – det goda samhället.

Med detta sagt vill jag nu rikta ett varmt tack till sångare ur Sofia Kammarkör, som hjälper oss att sjunga in våren här ikväll. Och ett särskilt tack till Danderyds sjöscouter, som tänder brasan och hjälper oss med att vårt firande genomförs på ett säkert sätt.

Jag vill också varmt välkomna årets vårtalare, Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare för klimatförhandlingarna inom FN:s klimatkonvention och ambassadör för Sveriges globala klimatarbete.

Innan jag lämnar ordet till Mattias Frumerie vill jag citera en dikt av en av våra främsta författare. Den lyder så här.

Välkommen åter, snälla sol,

Som jagat nordanvinden!

Nu har du sovit sen i fjol

Och vaknar röd om kinden.

Värm upp vår jord, så växer råg,

Och fyller bondens lada.

Värm sand och vik och vind och våg,

så får vi gå och bada.

Välkommen åter snälla sol,

lys över land och vatten!

Nu klingar sång, nu stäms fiol,

nu dansas hela natten!

Författaren? August Strindberg.

Och med det hälsar jag än en gång årets vårtalare, Mattias Frumerie, varmt välkommen.

Var så god.

Stort och varmt tack, Mattias Frumerie, för tänkvärda ord i vårkvällen. Jag är övertygad om att när vi alla efter den här kvällen tänker på klimatarbete, klimatneutralitet, hållbar utveckling och ekosystem – då kommer vi att tänka på dig! Och en och annan kommer säkert att följa ditt viktiga arbete som chefsförhandlare och företrädare för Sveriges globala klimatarbete.