

Almby-Norrbyås hembygdsförening

Medlemsblad nr 58

Augusti 2023



ALMBY IDROTTSKLUBB Mot målet i O-ringen 1979

Innehåll

Almby IK, år 1873, Radioklubben, sorgträd, stövlar, utflyktsbild, inför Tiomila, minns du 1973, seniorgympa, program för hösten.

Redaktionell och grafisk bearbetning
Lennart Bäck



För hundra år sedan gick Almby just igenom ett tekniksprång. Buss, telefon och ny mat blev tillgängliga och den politiska verkligheten blev annorlunda. Almbyborna kände varandra och samverkade för att skapa ett trivsamt samhälle. Henry Allard sa alltid: ”Du ska vara stolt över att vara almbybo”. Är vi fortfarande stolta? Vi har än så länge kyrka, skola, sjukvård, äldreomsorg och stora affärer men svag anknytning till samhällets styrelse. Vi känner dem inte och kan inte påverka dem. Hembygdsföreningen vill vara en kraft för lokal samling, för att skapa en hemkänsla i vår del av den stora kommunen. Almby IK verkar på samma sätt och betyder mycket lokalt.

Seniorgympa

Seniorgympa med Marianne blir det varje måndag och onsdag klockan 12.10 i gymnastiksalen på Campus vid universitetet. Det började den 28 augusti men det går bra att komma in senare. På tisdagarna är det cirkelträning i den speciella lokal där maskinerna står. (Se sid 18).

Har du ont i ryggen kan du göra nånting åt den med specialträning i maskinerna i gymlokalen.



Seniorgympa. Foto Hamid.

Almby Idrottsklubb

Under sommaren 1923 bildade några ynglingar i Almby ett fotbollslag och avtalade om match mot ett annat lag. De insåg att det vore en fördel att ha en förening bakom laget och inbjöd till ett möte på Almby-kaféet. 23 personer samlades den 14 september och bildade Almby Idrottsklubb och valde Gunnar Norrmén som ordförande, Sven Ryman till sekreterare, Elis Valkvist till kassör samt en fotbollssektion för match två dagar senare.

Klubbens medlemmar skulle förutom fotboll kunna ägna sig åt "allmän idrott" dvs friidrott och skidåkning. Bland medlemmarna fanns flera som tidigare prövat orientering.

Enligt protokollet från klubbens första årsmöte 1924 bestod klubbens tillgångar av 12 fotbollströjor, 1 kula, 3 fotbollar och 1 par knäskydd. Man måste välja en extra kassör eftersom ordinarie kassör gjorde värnplikstjänstgöring. Styrelsen planerade att starta gymnastik för medlemmarna (stark ökning i Örebro på 6 år) i kommunens gymnastiksal om ledare kunde anskaffas. Det stora problemet var dock en plan för fotbollsträning. Man försökte hyra Östra Bollklubben plan två kvällar i veckan för 50 kr per säsong.

I september 1924 beviljades bl.a. Olov Möller, Gunnar Linnell och Sven Söder inträde i klubben. Klubben blev inregistrerad i Riksidrottsförbundet och fick tillgång till Nya skolans gymnastiksal den 15 september klockan halv åtta.

Vid årsmötet 1926 valdes Albin Johansson till ordförande och han blev kvar i åtta år, sekreteraren Sven Ryman skötte sysslan i femton år. Valen vid årsmötena skedde med slutna sedlar och endast till en post i styrelsen som senare hade ett konstituerande möte.

Hösten 1928 blev klubben uppsagd från den gamla fotbollsplanen och kunde i stället hyra den nya planen vid Kembels skofabrik av KF.

Efter tio år fanns sektioner för fotboll, skidor, cykel och orientering. Årsavgiften var 2,50 för seniorer, 1,50 för juniorer och ingen avgift för medlemmar under 16 år. Gymnastiken kostade extra.

Fotbollen var den viktiga idrotten i klubben och A-laget var segerrikt och klättrade uppåt i seriesystemet. 1932 spelade laget i nordvästra serien (division 3) men resorna till bortamatcherna i bl a Åmål och Slottsbron kostade mera än man fick in då man spelade hemma. Klubben



Almbys IK 1933 på okänd plan. Stående f.v.: John Gustavsson (Jocke Bas), Hugo Thärnström, Tore "Hart" Andersson, Alf Wilhelmsson, Gert Wilhelmsson, Arthur Svensson, "Lillgunnar" Carlsson, Folke "Solvalla" Lundqvist, Gunnar Andersson. Knästående: Elis Nilsson, Kurt Wilmelmsson, Alf Blomqvist. Den mest namnkunnige Arthur Svensson på bilden mycket ung gick via ÖSK till AIK och spelade 1938 6 landskamper som halvback.

ansökte hos Svenska Fotbollsförbundet om att få byta serie till mellansvenska serien men detta avlogs vilket hade som följd att Almbys IK lade ner fotbollen inför säsongen 1934 och utträdde ur SFF. Bestämmelserna innebar att många måste utträda ur klubben för att kunna spela i en annan förening som då ofta blev nybildade Almbys Bandyklubb.

Almbys IK satsade nu på cykel och orientering. Klubbens tävlingscyklister var överlägsna i distriktet och Bertil Johansson, Olle Zetterberg, Arne Sjöo och Elias Nilsson deltog framgångsrikt i SM på 15 mil.

Klubben anordnade många cykeltävlingar och ett stort antal tränade. De fick möjlighet att duscha efter träningen 1/210 på Engelbrektskolan och byta om i smeden Bergströms lokaler. Efter Andra världskrigets utbrott 1939 avstannade cykelträningen då det blev nästan omöjligt att få tag på cykelslangor till tävlingscyklar. (Se också Medlemsblad 30).

Krigsåren var besvärliga för föreningar då t ex ledare var inkallade. Nils Broström och Sven Ryman fick tillfälligt träda in för att hålla klubben i gång. Många tyckte om friidrott och klubben var med och ordnade banor

och träning på SGU:s sommarhem (nu Café Skogen). I orientering blev det riksmästerskap för damer i Älmhult i september 1940 och Maja Larsson deltog framgångsrikt. Hon gifte sig Söder och i SM under de kommande åren blev hon trea, fyra två gånger och sexa. På den manliga sidan hade Gösta Lundkvist en plats i landslaget. I Sörbybacken fanns nu provisoriskt uppbyggt för backhoppning och 1936 anordnade klubben backtävling. Den provisoriska ersattes med en noga planerad ny skidbacke 1944 och så småningom en stuga på toppen. Klubben anordnade backtävlingar i stort sett varje år med nordisk backtävling 1947 som höjdpunkt. Klubben försökte lämna över Sörbybacken med ruttna stolpar till staden som inte ville ta emot den förrän 1960 och rev

den 1966. Kalvhagsbacken byggdes ut som ersättning för Sörbybacken.

Sörbystugan var klubblokal under 50-talet och kunde hyras ut vilket gav ett årligt tillskott på drygt 1 000 kr. Stig Gustavsson blev ordförande 1956 och blev kvar i 10 år som ordförande i klubben med 181 medlemmar därav 6 kvinnor. Några klubbmedlemmar hyrde torpet Stenåsen i Filipshyttan, kallat "Kimmy", och klubben köpte ut dem 1949 efter 10 års tvekan. Arne Upling var under många år stugfogde. Tybble byggdes och Almby IK fick 1962 en egen plats i Tybblegården. Anton Hahns sommarhus Insjön var klubblokal på 70-talet.

Orienteringen begränsades av bristen på tillförlitliga kartor. Tvåfärgade kurvkartor med fältkartan som bas kom på 40-talet, topografiska kartan i 1:50 000, "grönsaksbladet". På den kartan motsvarade 1 cm på kartan 500 m i verkligheten men orienterarna började göra egna kartor med ännu bättre skala på 60-talet. Arne Tapper, Ove Trygg och Kåre Schortz jobbade i två år



Backhoppning i Sörbybacken på 1940-talet. Domartornet ovanpå värmestugan. Senare byggdes Sörbystugan på toppen.

med en egen karta i 1:25 000 som renritades av Lars-Åke Göransson och var klar till tävling den 15 oktober 1967. Nu kom nya kartor i snabb takt och följde den nordiska kartnorm som infördes 1969 med bestämda tecken och i 1:20 000.

De nya kartorna medförde att tävlingarna fick tävlingsklasser för alla åldrar vilket lockade många familjer. Själva tävlingen betydde inte så mycket utan familjen gjorde en trevlig helgutflykt i skogen. Till Almby IK:s tävlingar "Almbyträffen" kunde det vara 3 000 anmälningar.



Foto Stefan Sjödin

Jörgen Mårtensson i landslagsdräkten. Han tog VM-guld 1991 och 1995 och var senare en ambassadör för sporten i många länder.



Foto Gösta Klingberg

Karin Rabe ursprungligen i Fjärås kom till Almby 1981. Fyra VM-segrar i stafett, silver individuellt 1987. Tolv SM-segrar.

O-ringen 1976 i Ransäter i Värmland orsakade en mediestorm om älgar som stressats till döds av orienterarna. O-ringen 1977 på Gotland och 1978 i Västergötland var klart men inget distrikt ville nu anordna O-ringen 1979. Orienteraren och jägaren Rolf Gunnarsson som var ordförande såg möjligheterna, kallade till ett snabbt styrelsemöte och ansökte om att Almby IK skulle få uppdraget. Klubbens medlemmar ställde upp och gjorde ett hästjobb, andra föreningar engagerades och hela arrangemanget roddes i land.

Det ekonomiska överskottet blev mycket större än man räknat med.

En ny telestation byggdes i Markskogen och det hus som nu blev tomt förvärvades av Almby IK som byggde om det till klubbstugan "Ljungstugan" 1978. Tillsammans med NA satsade klubbens medlemmar också på Örebro City Maraton som genomfördes 1981 t o m 1989.

Den goda ekonomien tillät en satsning på elitorienterare, Jörgen Mårtensson, Stefan Brandt, Kjell Lauri m fl som tillsammans vann SM 1983, Tiomila 1985 och Jukolakavlen 1981, 1984 och 1985. Deras topplaceringar i många tävlingar förde ut klubben Almby IK som ett välkänt namn över hela landet.

Almby Idrottsklubb fyller hundra år med stor aktivitet och vilar på gamla lagrar.

Fotograf okänd Örebro läns museum



Gunilla Frenelius som skidorienterare

På 1970-talet fanns en replift i Sörbybacken



Foto OK-028-FRI-0199 Örebro Stadsarkiv.

1873

för 150 år sedan då min morfar var 18 år och blivande Gustaf V 15 år.

Ingen har mera påverkat synen på de senaste decenniernas historia än Eric John Ernest Hobsbawm (1917 – 2012). Han har med sina böcker delat upp de senaste århundradena i perioder, Revolutionens tidsålder, 1789-1848, Kapitalets tidsålder, 1848-1875, Imperiernas tidsålder, 1875-1914, Ytterligheternas tidsålder, det korta 1900-talet 1914-1991.

I Kapitalets tidsålder dominerar bourgeoisien, borgar-liberalism, med privat företagsamhet, statlig avhållsamhet från inblandning i ekonomin och ortodox frihandel (Manchesterliberalism). Storbritannien hade ett slags monopol på industriproduktion med ganska kravlösa arbetare och de som arbetade på de stora godsena i Europa var undertryckta men under 1860-talet växte en demokratisk rörelse gradvis fram i Västeuropa och möttes med tvångsmetoder. Välstånd för högst 20 % med rätt klasstillhörighet och rikedom för ett fåtal men för de flesta en kamp för överlevnad med insikten att livet skulle vara så.

Det var en tid med få krig och optimistisk framtidstro, jordbruksproduktionen ökade och allt fler europeer kunde äta sig mätta. Också i Ukraina och Nordamerika växte säden och blev till överskott. Nybyggd järnväg i Ukraina kunde frakta billig säd till Europa och nybyggda ångare i USA kunde fyllas med billigt vete.

Plötsligt tog frihandeln slut och alla stater i Europa (utom Storbritannien) införde importtullar. De stora gårdarna som haft sädesodling som ekonomisk bas fick stora svårigheter.

Amerikanska företag lånade pengar i Europa för att bygga järnvägar och eleganta stenhus uppfördes längs Paris boulevarder med lånade pengar. Så kom den 9 maj 1873 då bankerna i Wien inte längre kunde hantera sina lån utan kraschade. Den ekonomiska oron spreds över världen och amerikanska banker gick i konkurs efter den 18 september 1873. Efter detta kom flera år med depression men hur länge är inte historiker överens om.

Depressionen märktes genom att företag avskedade, lantarbetare friställdes och många blev fattiga. Frukten för uppror fanns men dämpades av den enorma emigration som satte fart och kulminerade på 1880-talet. Trots depression med tillhörande deflation, priserna sänktes, ökade industriproduktionen i synnerhet

i USA och Tyskland. Britterna tog över styret i sina kolonier och bildade därmed ett stort imperium som samtidigt blev ett stort handelsområde utan tullar. Kolonier ansågs vara lönsamma och några av Europas länder delade upp Afrika och delar av Asien mellan sig.

Under depressionsåren gjordes viktiga upptäckter och uppfinningar. Alexander Graham Bell fick patent på sin första telefon 1876 och Stockholm hängde på med telefonnät 1880. (Tätaste stad i världen 1895) Telegrafi fanns redan med kabel till USA. Mikrofon fanns från 1877 och reservoarpennan från samma tid. Den första filmprojektorn tillkom 1887. Oljan började utnyttjas som energi i motorer och den första bilen tillverkades 1885. Den första dieselmotorn kom 1893. Det viktiga katodstråleröret uppfanns 1897. Levi Strauss och Jacob Davis

fick patent på blå jeans med kopparnit. Nordenskiöld genomförde sin expedition till Spetsbergen.

Det billiga amerikanska vetet nådde också Sverige och importtullen höjdes till 20 % men först 1888. Emigrationen sågs som en stor fara för landets framtid och därför infördes ett nytt statligt lån –egnahems-lån— som från början var tänkt som grundplåt för ett torp i Norrland istället för en amerikabiljett.

Hjälmarsberg i Almy drabbades av det bistra ekonomiska läget. 1878 såldes gården för 60 000 kr med 150 tunnland åker, 200 tunnland skog och underlydande till Ymsjöholms gård i Västergötland som ägdes gemensamt av några bönder. De skördade en sommar innan köpet gick tillbaka.

Djurklou sålde Sörby i Norrbyås till släkten 1882.



Sverige införde kronor och ören 1873 baserat på guldmyntfot. 1 krona skulle vara värd 0,403225 gram guld.

PROGRAM HÖSTEN 2023

Torsdagen den 7 september klockan 18.00

Hjälmarviksparken

Samling vid förskolan där parkering finns.

Gustav Älgå

visar parken och berättar om

hur den kom till.

Ta med eget fika.

Lördagen den 16 september

Båtresa till Björkön

Avresa från Naturens hus klockan 10.00

återkomst klockan 15.00.

Vi vistas tre timmar på Björkö

och din egen lunch måste du ha med i packningen.

Priset är 50 kr för medlem och familjemedlem.

Begränsat antal platser.

Anmälan till Lars Johansson

070-558 99 06.

HÖSTEN 2023 PROGRAM

Tisdagen den 17 oktober klockan 18.30

Almby Trygghetsbostäder

vattnet omkring oss.

Vi berättar och visar bilder om
vattnets utbredning i våra trakter
från istid över sjösänkning och tills nu.
Föreningen bjuder på enklare förtäring



Ön med Almby för drygt 5000 år sedan. Gropkerami-
ker besökte stranden där nu kyrkogården byggs ut.

November

Planerad programpunkt.

Innehåll, tid och plats utsändes separat.

Radioklubben

Under några år på 1970-talet hade Örebro Sändaramatörer sin verksamhet i Ormesta i en av de utflyttade gårdarna från byn. Den låg där i dag Trädgårdstjänsts anläggning tar slut och hade från början två bostadshus och ekonomibyggnader

och hade jordbruket i gång fram till ett par tiotal år in på 1900-talet. De sista som bodde på gården var familjen Sjögren. Den mindre stugan kallades Faster Ullas stuga med ett rum och kök samt mangelbod.





Foto från artikel i NA 12 november 1979. En enda kvinnlig medlem men stor bystbild på väggen.

1973 kunde privatradioklubben PRIÖR flytta in i den större stugan och Örebro Sändaramatörer hyrde den mindre stugan från den 8 augusti. De hade gemensam sammanträdeslokal på loftet i den större stugan. Sändaramatörerna monterade upp sin gamla mellanvågsmast som var drygt 40 m hög och kortvågsaktiviteten från SK4BX ökade kraftigt. De hade sedan 1962 tillsammans med Hjärsta scoutkår disponerat en källarlokal på Hjalmar Bergmans väg 20 men fick genom flytten mycket större möjligheter. De blev väl kända genom att ofta ordna skrävjakt då man med hjälp av radio söker en gömd person. Avsikten var att alla

medlemmar skulle ha möjlighet att köra amatörradio och jaga DX med antenner som ingen kan sätta upp hemma. Medlemsantalet ökade lavinartat och klubbstationen aktiverades året runt trots de primitiva förhållanden med vatten, avlopp och värme som rådde i den lilla stugan.

När medlemsantalet närmade sig 200 blev stugan för trång och kommunen planerade att riva gården. Sändaramatörerna hittade en ny klubblokal på Lundagårdsvägen 6 i Adolfsberg och flyttade ut från Ormesta i juni 1981.

Sorgträd på Alby kyrkogård

Kyrkogårdens träd och växter utgör ett viktigt inslag i kulturlandskapet. På en kyrkogård finns fantastiska möjligheter att se och njuta av ett stort antal växter som symboliserar tidens tankar och synsätt på hur en kyrkogård skulle se ut och vilken funktion den skulle ha.

Kyrkogårdens växter består av trädskransen som omsluter kyrkogården, rygghäckar som ramar in gravområden, pelargångar som leder besökaren till kyrkan, perenner, lökväxter och sommarblommor. Träd, buskar och perenner kan bli riktigt gamla och bland perennerna kan man se de allra äldsta på gravar runt kyrkan, där den äldsta delen av kyrkogården finns.

På Alby kyrkogård finns precis som på de flesta kyrkogårdar även träd som kallas sorgträd. Det är träd med hängande grenar som ska symbolisera och förstärka de anhörigas och övriga kyrkogårdsbesökares sorg. Det blev vanligt att sorgträd planterades på kyrkogård från mitten av 1800-talet. Träden har hängande, paraplyformade grenar. Bland de som återfinns på kyrkogårdar finns bland annat Hängalm, Paraplyalm, Hängbjörk, Tårbjörk, Hängbok och Hängask.

Traditionen att plantera sorgträd på gravplatser har levt vidare under 1900 och 2000-talet och sorgträden är iögonfallande inslag på Alby kyrkogård. Där finns bl.a. flera Tårbjörkar, en hängande Nutkacypress och hängande Avenbok.

Sorgträden är med sitt säregna växtsätt väl värda att betraktas. I gravkvarteret Trehörningen står tårbjörkar (*Betula pendula* "Tristis") varav några planterades år 2019. Det är ett medelstort träd som har en smal krona med bågformade hängande grenar. Bladen liknar andra björkars blad.

I gravkvarteret Nya mot Norrköpingsvägen planterades 2019 en hängande nutkacypress (*Chamaecyparis nootkatensis* "pendula"). Den cypressen har mörkgröna hängande grenar. Den blir ca 1,5 mter hög. Hängande avenbokar (*Carpinus betulus* "Pendula") finns både i gravkvarteret Syrenen och Rönnen. Trädet har till skillnad från den typ av Avenbok som under senare år blivit mycket populär, hängande grenar. Bladen sitter kvar länge och trä-



det får så småningom ett paraplyliknande utseende om det inte beskärs till annan form.

Sorgträden syns väl med sitt annorlunda växtsätt. Om de är vackra eller inte och om de fyller sin tänkta funktion är upp till betraktaren.

Birgitta Rimsten

Stövlar

På porträtt av framträdande gubbar från tidigare århundraden ser man ofta stövlar på fötterna. För svenska officerare på 1800-talet var stövlar obligatoriskt. Stövlar var status. Men i läder.

Stövlar i gummi var en följd av uppfinningar på 1800-talet. Amerikanen med brittisk bakgrund företagaren Hiram Hutchinson fick 1853 patent på att vulkanisera gummi och öppnade fabriker i Frankrike och USA. Hertigen av Wellington (känd från napoleonkrigen) hade en egen skomakare, George Hoby, som 1817 utformade hertigens stövlar så att de gick upp till halva vaden och hade vidare skaft. Hutchinson tog fasta på detta och tillverkade gummistövlar med sådant utseende. De började säljas 1856 och blev mycket populära och fortfarande heter gummistövlar på engelska "wellingtons" eller "wellis".

Efter första världskriget blev gummistövlar vanliga i Sverige. Hälsingborgsföretaget Tretorn var det ledande men när konsum köpte Gislaved kunde man handla stövlar i varje konsumbutik. Gummistövlar var billigare än skor och många pojkar på 1950-talet ägde inga

skor utan gick alltid, vinter som sommar, i gummistövlar. Gummistövlar för kvinnor i modet fick ett uppsving 1980 då prinsessan Diana visade sig i den gröna gummistöveln Hunter som genast fick en försäljningstopp. Den upprepades 2005 då Kate Moss hade stövlar.

Från 1890-talet fanns galoscher, låga gummitråg att trä ner skorna i. De skyddade skorna från smuts och väta. I stort sett alla manliga stadsbor hade galoscher mellan 1910-talet och 1950-talet men plötsligt använde ingen galoscher. Elegant kostymrade och cyklister har dock upptäckt fördelarna med galoscher, nu i glada färger. För kvinnorna fanns prydliga galoscher med knäppe men också pampuscher och bottiner.



Drottning Viktorias stövel från 1910-talet.
Livrustkammaren.

Minns du 1973?

Jag var nyinflyttad till Almby och minns särskilt de stora öppna platserna som då inte fått några hus och det stora pappersbruket med de blöta stigarna intill. GIH var byggt i vinkel och Långhuset under byggnad. Där nu biblioteket står fanns en försöksplan med konstgräs för fotboll. Spelarna som ramlade slet upp stora sår och så småningom ville ingen spela där. Hade Sveriges Radio TV byggt sin lokal? Troligen senare. Minnet är kort.

Den 16 september var det riksdagsval och jag var valförrättare klädd i mörka kläder och inledde med en tyst minut då kung Gustav VI Adolf avlidit. Jag kände sorg personligen

då jag ensam gått runt med honom på Sofiero. Tillsammans med Bo Eriksson lämnade jag valkuverten i Slottet på natten. På måndagen fick skolbarnen ledigt efter lunch och mina barn satte sig att läsa till tända ljus i sitt utrymme i uthuset. Vi gick tidigt till sängs men väcktes av rop och knackningar. Uthuset brann men brandkåren kunde släcka. På grannens infart samlades nyfikna men grannarna själva märkte inte branden. Polisen måste naturligtvis undersöka brandorsaken och polismannen som kom var Bo Eriksson och han kom fram till att stearinljus som brunnit ner startade branden.



1973 vann Öxabäck den första SM-titeln i damfotboll. Flera spelare deltog i den första damlandskampen mot Finland (0-0). Pauli Siitonen vann Vasaloppet med skeit. Pablo Picasso avled.

Vi hade bensinransonering och lyssnade på The Dark Side of The Moon av Pink Floyd.





Hembygdsvörningens utflykt den 4 maj 2023 Foto Birgitta Rimsten
till gränsröset mellan socknarna Norrbyås,
Stora Mellösa och Sköllersta.



Cirkelgymmet. Varje övning är 30 sekunder
följt av 30 sekunder då man byter redskap,
30 sekunders övning osv.

Almby IK:s lag i Tiomila 1981.

Hans Stridh, Björn Stenberg, Leif Olsson, Anders Johansson, Christer Tapper, Kalle Wegerfelt, Kent-Arne Hedström, Stefan Brandt, Jörgen Mårtensson, Kjell Lauri.

Almby IK hade också ett lag 2. Damerna hade 4 lag.

Lag 1: Inger Onsbrink, Carina Andersson, Karin Schagerström, Ingrid Svensson, Karin Rabe.

Foto Lennart Thybell. Örebro läns museum.



30 april 1981 samling inför Tiomila. Övre raden från vänster Kent-Arne Hedström, Christer Tapper, Björn Stenberg, Hans Stridh. Mellanraden från vänster Kjell Lauri, Kalle Wegerfelt, Jörgen Mårtensson, Leif Olsson. Främre raden från vänster Karin Schagerström, Carina Andersson, Inger Onsbrink, Karin Rabe.



Styrelsen

Lars Johansson Holländareg 22 070-558 99 06 ordf
Fredrik Alvelöv Drakenbergsg 39 070-760 07 77 kassör
Carin Cullander-Stiberg Holländareg 24 072-2000698
Ulla Larsson Stenåsvägen 9B 070-200 89 15
Anne-Marie Franzon Norrbyås 519 076-714 60 70
Birgitta Rimsten Kumminvägen 130 070-915 28 85

Föreningens postadress:

c/o Lars Johansson, Holländaregatan 22, 702 86 Örebro

e-post: lars.h.johansson@icloud.com

Hemsida: Googla på ”Almby-Norrbyås hembygdsförening”

Almby-Norrbyås hembygdsförening är en av 70 föreningar som tillsammans utgör Örebro Läns Hembygdsförbund

Föreningens skrifter finns tillgängliga i bibliotek och arkiv

Medlemsavgiften

75 kr för enskild medlem, 100 kr för familj
till **bankgiro 653-5686** eller
swish 123 002 0834

Brevportot är nu nästan en tredjedel av medlemsavgiften. Kan du tänka dig att få program mm på e-post så sänd ett e-brev till lars.h.johansson@icloud.com

Almby-Norrbyås hembygdsförening är en mötesplats i nutid och ger en inblick i tider som flytt.