

# Almby-Norrbyås hembygdsförening

Medlemsblad nr 27

Februari 2008

---



**Karl Alvar Lundell**  
folkskollärare, kantor mm

**Innehåll:**

Program för våren, universitetets föreläsningar,  
blomstervandring, Lars Albert och Matilda,  
1945, KA Lundell, böcker



Almanackan visar vintermånader men det gäller inte vädret. Det är trist utan snö. Det pinar med stark blåst. Är vår generation ansvarig för dessa förändringar? Det vi gjort kan inte göras ogjort, men vi känner ansvar för vår tidigare okunnighet och slappa livsfilosofi. Åtgärderna för att för att försöka förbättra situationen måste vara massiva och måste få kosta. Hur ska detta gå till i en värld som går mot en allt mera markerad privatisering? Skatterna minskar och samhället kommer att nöja sig med en nattväktarstat.

Också i vår närhet skapar bristen på pengar svårigheter. Örebro Läns Museum har tvingats banta sin verksamhet och samlingarna i Grenadjärstaden är i princip oåtkomliga. För att kunna hitta det man söker behöver man gå in i dataprogrammet Sofie, som är så komplicerat att man måste ha hjälp, vilken i framtiden kanske inte är tillgänglig.

Vårens program i vår hembygdsförening präglas av kommunens satsning på Vattenåret 2008. Svartån är ju en del av Almby och avloppsverket långt ut i Oset hör hit. Renhållningsverket som nu är marina drogs i gång i januari 1908 och kan alltså fira ett hundra år. Dåvarande Reningsverket (nu avloppsverket) började sin verksamhet den 27 december 1956, vilket vi firade 2006. I programmet i övrigt finns intressanta vandringar och jag ser fram emot att se bilderna av Siv Engströms målningar. För mig mera närliggande är skildringarna från 1945, som jag levtt med ett par år. Vi avslutar våren med en friluftsgudstjänst, som kan bli en högtidsstund med bra väder. I värsta fall flyttar vi in i restaurangen.

Ett varmt tack från styrelsen för ert intresse för hembygden!  
Lennart

## ÅRSMÖTE

Föreningen inbjuder till årsmöte måndagen den 18 februari i samlingsalen, Vård och omsorg öster vid Tybble torg (f d kommundelskontoret). Förhandlingarna börjar efter programmet den kvällen, som inleds klockan 18.30. Ärenden enligt stadgan.

Ingången är till höger om affären och kommer att vara låst men en utsedd står vid porten och öppnar. Hiss finns genom en annan ingång.

Vi har tryckt boken med sammanställningen av medlemsbladen genom åren i en begränsad nummerad upplaga. Vi har nu tryckt en andra upplaga med ett fåtal rättelser. Boken har formatet A5 liksom medlemsbladen, är på 152 sidor och kostar 130 kr. Innehållet är en bred genomlysning av Almbys och Norrbyås kulturhistoria, det mesta är grundforskning och kan inte läsas någon annanstans. Den är tänkt som en introduktion till djupare studier.

Boken är samtidigt också en slags jubileumsbok efter drygt tio års verksamhet.

Den kan beställas genom styrelsen eller per e-post [info.almby@telia.com](mailto:info.almby@telia.com)



## MEDLEMSBLAD 1 - 23

Almby-Norrbyås hembygdsförening



## Mark station

En bygd i förändring och utveckling  
under en period av drygt 100 år

*Rut Svensson*

Rut Svensson har bott en stor del av sitt liv i villaområdet Mark station. Några fastigheter fanns innan järnvägen kom 1901. Därefter växte området och gör så fortfarande. Rut har noga gått igenom kyrkböcker, intervjuat många, lånat och letat upp handlingar och med egna medel skaffat intressanta tillskott. Hennes frågeställningar var : Vad heter fastigheterna, när kom de till och vilka människor valde att flytta in. Området och personerna där är efter många års arbete noga belysta.

Boken är färdig i formatet G5 med 197 sidor, finns på en dvd-skiva och väntar på att tryckas. Tyvärr har föreningen inte medel till tryckningen utan hoppas på att få ett ekonomiskt trycktillskott.

Förhoppningsvis är den utgiven under våren.

## Karl Alvar Lundell

Min morfar Karl Alvar Lundell föddes den 29 december 1864 i torpet Elgkarlsön beläget på en moränhöjd uti östra delen av Skagershultsmossen, Tångeråsa socken. Han döptes till Karl Alvar och fick efternamnet Larsson enligt den tidens sed eftersom hans far hette Lars i förnamn.

År 1869 flyttade familjen öster ut till mer bebyggda trakter och bosatte sig i torpet Blomsterhult på St. Bergs ägor. Karl Alvar gick i kyrkskolan vid Tångeråsa kyrka och hade, som man säger, ett gott läshuvud.

Efter avslutad skolgång fick han anställning vid herrgården Trystorp, först som mejerilärling och därefter som maskinist. Ägaren till Trystorp och prästen i Viby uppmuntrade min morfar söka till lärarseminariet i Karlstad. På första läsdagen år 1889 visade det sig att många av de nya eleverna hette Larsson i efternamn varför de uppmanades att byta. Karl Alvar valde då namnet Lundell.

Den tidens folkskollärare skulle, liksom asaguden Oden, vara allvis. Det framgår av min morfars efterlämnade "Läsebok för Folkskolan" utgiven 1878. I den behandlas så vitt skilda ämnen som Träden i vår skog, Gotland, Det första korståget, Magnetismen o.s.v.

Karl Alvar utexaminerades 1891 med högsta betyg i alla kunskapsämnen.

Året därpå avlade han organist- och kyrkosångarexamen i Strängnäs.

Efter ett års vikariat i Nysund blev han ordinarie lärare och vid kyrkskolan i sin hemförsamling Tångeråsa. Han tjänstgjorde även som kantor.

Till kyrkskolan kom 1896 den tretton år yngre småskollärarinnan Karolina Eleonora (Elin) Sandvall. Hon var född Frösvidal där hennes far, Lars Erik Sandvall, var trädgårdsmästare. Efter att ha avlagt examen vid småskoleseminariet i Örebro hade hon fått tjänst i Tångeråsa. Tycke uppstod och Karl Alvar och Elin gifte sig i Tångeråsa kyrka. Sonen Gunnar föddes 1901.

1904 flyttade familjen till Almby där morfar fick anställning som lärare och klockare, en vanlig kombination på den tiden. En av hans föregångare med samma typ av anställning var Lars Johan Eriksson, far till Levi Riksson, känd som Jeremias i Tröstlösa.

Norra skolan, i folkmun kallad Kråkslottet, var färdigbyggd samma år och familjen Lundell flyttade in i en av de fyra lärarbostäderna på övervåningen. Där föddes min mor Eva år 1905.

Den nybyggda skolan var, vid sidan av Hjälmarsbergs herrgård, socknens då största byggnad med fyra klassrum. Att man inte hade fler klassrum kan ha berott på att klasserna var stora och krävde stora skolsalar. Av Sam Lindskogs



Elin Lundell anställdes som småskollärare 1907 och fick till att börja med läsa med sin småskoleklass i den gamla skolan som låg mittemot Bergströms smedja på den tomt där Asplunds Bygg idag uppför hyreslägenheter. Hon hade sin skolsal i ena halvan av huset, i den andra halvan inrymdes socknens ålderdomshem.

Trots att Karl Alvar i sin lärargärning ofta arbetade med stora klasser och dessutom var kantor och ledare för kyrkokören tog han aktiv del i det kommunala arbetet i det, beroende på Örebro Pappersbruks etablering, snabbt växande samhället. Han var bl.a. skolkassör, pastoratsombudsman, ordförande i pensionsnämnd och valnämnd, ledamot av

Karikatyren av Elin Lundell och K A Lundell, troligen gjorda av Annie Erikssons bror, som var lärare i Almby i mitten av 30-talet

klassfoton framgår att min morfars klass ibland hade över fyrtio elever.

På skolgårdens norra del byggdes även vaktmästarbostad, där Albert Karlsson med sin stora familj flyttade in, en slöjdsal hopbyggd med vaktmästarbostaden och det s.k. vedskjulet där lärarna hade sina vedbodnar. På loftet ovanpå vedskjulet lagrades virket som skulle användas i träslöjden. Vidare fanns i sydvästra hörnet av skolgården en byggnad med torrass indelad i lärar-, pojk- och flickavdelning.

I skolgårdens södra del låg en fruktträdgård med syrenberså och i väster fanns lärarnas grönsaksland.



kyrkofullmäktige, municipalfullmäktige och municipalnämnd.

Åren 1928-1936 var han även föreståndare för Almby poststation. De almbybor som bodde i östra delen av socknen kunde hämta sin post i det Lundellska köket och dessutom få en kopp kaffe och en pratstund.

I blåbandsföreningen var han länge en av de ledande krafterna. Han hade ett brinnande intresse för folkbildningsarbete. Tack vare hans

insats startades ett skolbibliotek. Karl Alvar vandrade runt bland gårdar och stugor för att övertala föräldrarna att låta sina halv vuxna barn börja i den frivilliga fortsättningsskolan som så småningom blev obligatorisk..

År 1928, ett år efter sin pensionering, flyttade han och Elin in i sin nybyggda villa på den del av Almby bytomt som kallades Solbacken, idag Rudbeckiusvägen 6 och granne med gamla gymnastikhuset.

Som pensionär ägnade han sig åt trädgårdsskötsel, läste historia, tyska och engelska samt försökte förgäves lära mig spela piano. Lekar och upptåg på de tre skolgårdarna, med vedtravar, stora klätterträd och "förbudna" utrymmen, fick skalövningar att framstå som en ren pina. Liksom mina lekkamrater, Albert Karlssons sonsöner Rolf och Staffan, betraktade jag "territoriet" som vårt.

Min mormor Elin gick bort 1938 och året efter flyttade vår familj till morfars villa där vi bodde tillsammans med Karl Alvar. Han avled 1947 då 82 år gammal.

Karl Alvar och Elin Lundell var mycket uppskattade som lärare men även som almbybor trots att var "utbölingar". Många äldre almbybor, som jag träffat under årens lopp, har talat om mina morföräldrar i värmande positiva ordalag.

Eva Lundell-Schortz och Elin Lundell 1935. Amatörfoto.



Kåre Schortz

## Lars Albert och Matilda

Lars Albert Carlsson föddes 1870 i Götlanda. Matilda Jansson föddes i 1872 i Västra Svartnäs. De vigdes i Arboga 1895. Lars Alberts valspråk löd: "Glad och god skall människan vara". Han försökte leva upp till detta och ansågs vara en person som man gärna umgicks med och ofta anlidade då man behövde hjälp.

Vid sju års ålder började han som vallpojke, vid 12 gesäll i skomakarskrået. Sedan blev det arbete som skärare, husarstövelmakare, egen skomakare, maskinist, sågverksarbetare, dödgrävare, biträdande skolvaktmästare, orgeltrampare, kyrkvaktmästare och ringare vid Almby kyrka.

Albert täljde trägubbar som ställdes ut, såldes, gavs bort eller hamnade på hyllorna i hemmet.

Han tillverkade sybord, smyckeskrin, kistor m.m och byggde sitt eget hus, "Frid i Gård", huvudsakligen under sena kvällar och nätter. 1908 var bygget färdigt och i huset fanns nu hustru Matilda och 8 barn. Albert var ständigt sysselsatt med arbeten och på fritiden skötte han sin trädgård, spelade fiol, sjöng, diktade, deklamerade och agerade som auktionsutropare. Han anlidades ofta av lärarna och vaktmästaren vid Almby skola med diverse sysslor.

Vid 79 års ålder tog han sin första semester och for ensam med båt till U.S.A. för att hälsa på sina två söner som emigrerade dit 1920.

Innan han for var han ringare i klockstapeln vid Almby Kyrka. "De gamla kyrkklockorna predikade för mig

lika meningsfullt som en präst" sa han. När beslutet kom att han skulle ersättas av en liten elektrisk låda som skulle klara av ringningen blev han arg och besviken. Men prästen sa:

–Nu blir det väl skönt för Albert att slippa ringa i klockorna. Allt som behövs är nu att trycka på en knapp.

–Då går det kanske lika bra att ersätta prästen med en bandspelare, svarade Albert.

Han sörjde och skrev flera dikter om sin kära klockstapel som fanns egentillverkad i miniatyr i trädgården. "Gamla stapeln brummar nog när ingen drar i repen".

Några strofer ur några av hans dikter:

Man får nu bara trycka på en knapp  
Å strax är klockorna i farten  
Ej mer ringes utav smeksam hand  
att tonen går till fjärran land  
en blick mot höjden ber  
Har ni någonsin hört på maken  
dit upp där vi ej ser

De går ju med elektrisk kraft  
din klang blott över nejden  
Kan ej hålla takten  
De fara väl hit och dit  
den höres ock till himlahöjden  
Men hvad gör vi då i denna tid  
Varifrån tar vi kraften

Det var något magiskt och andligt speciellt när Albert och hans kära hustru ringde i klockorna tillsammans. Hon var lättare än Albert och lättade en bit från marken när hon ringde i klockan.



Klockorna hade också andra funktioner än att ringa till predikan. En natt hade en inneboende i Frid i gård tänt på i sitt rum för att få ut pengar från försäkringsbolaget. Branden spred sig i huset men ett av barnen vaknade och väckte Albert och Matilda som fick ut alla barnen. Albert sprang sedan till stapeln och började ringa i kyrkklockorna för att tillkalla hjälp. Almbyborna vaknade och hjälpte till att släcka elden. Brandbilen dök så småningom upp.

Matilda född i Västra Svartnäs födde sju barn på nio år. Hon tog även hand om ett barn som efterlämnades av en inneboende kvinna. En av sönerna hade träffat en kvinna som blev med barn men hon vägrade att ta hand om barnet och sonen hade bestämt sig för att emigrera till U.S.A.

Matilda som hade svårt att se ett barn lida tog även hand om detta barn. Matilda var kraftfull rak och rättvis och

var den som höll ihop familjen.

-Jag var en riktig sprattelgubbe, sa Albert, men hon höll god ordning på mig.

Min mor Inez berättade om sin svärmor Matilda:

*Ho va väldigt bra så där. När man ä 20-22 år så ser man inte allt. Svärmor tog det så fint, ho kunde säga: "Om du ger mig kvasten så ska ja sopa av trappen." Ho sa inte: "Du har inte sopat trappen."*

*Va sa mi mamma: "Har du inte sytt i knappen än åt pojken?" Va sa mi svärmor: "Kom ska jag sy i knappen åt dej pojke, di mamma har så mycke att göra." Hon tog de på ett annat vis. Hon kunde vara barsk fast inte mot mej. Hon lärde barna bordsskick å te å tacka. Som fröken Eriksson sa om Staffan: "Här ska ni se en pojke som kan bocka, lär utav honom." Albert kunde va gråtmild. När vi hade slut på pengar kunde han säga: "Di klarar inte de här". Då rev hon i åt en: "Du kan då trösta folk. De ä klart di klarar se".*

Albert var aktiv och full av livsgnista fram till 90 års ålder då ledan och tröttheten framträdde. Albert sa:

-Nu räcker det! Tiden är ur led, våld och elände överallt. Nu bjuds man på elektriskt kaffe också. Allt skall gå med elektricitet.

Han reste sig inte från sängen och låg i flera dagar tills intressanta gäster dök upp. Glad och god skall människan vara tänkte Albert, reste sig, klädde på sig och underhöll gästerna. Efter några dagar återvände han till sängen och avled lugnt och stilla vid 91 års ålder.

**Staffan Carlsson**





Lars Albert Carlsson med hustru Matilda och dottern Gertrud intill klockstapeln vid Almby kyrka år 1914.

Foto Sam Lindskog (?)

## PROGRAM VÅREN 2008

Februari 14 torsdag klockan 18.30  
på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3



### Konsum i Örebro

Sällskapet Gamla Örebro visar glasplåtar från konsums verksamhet.

Föranmälan till 611 29 00 eller  
e-post [yvonne.bergman@arkivcentrum.se](mailto:yvonne.bergman@arkivcentrum.se)

Februari 18 måndag klockan 18.30 i samlingsrummet  
Omsorg Öster (fd kommundelskontoret), Tybble



### Siv Engström:

#### Alby som jag målat

Siv berättar och visar bilder av sina verk

**ÅRSMÖTE** med ärenden enligt stadgan.  
Lotteri och förtäring. Intressanta samtal.

Mars 12 onsdag klockan 18.30 i Kupan  
Alby Seniorboende, Kyrkoherdegatan 1

### Lennart Alm: Örebro i skuggan av andra världskriget.

Bilder och berättelser med utgångspunkt  
från boken Örebro 1945.

Plats finns för **Dina** minnen.

Böcker finns att köpa.



April 5 lördag klockan 10-14 vid vattenverket.



### Vattenverket i Skråmsta.

Öppet hus med guidade turer och fika.  
Ingår i kommunens projekt Vattenåret.

## VÅREN 2008 PROGRAM

April 17 torsdag kl 1700 med samling vid ingången i Vallgatans förlängning (vid busshållplatsen)



### Universitetets Campus

Vi gör en guidad vandring och besöker några institutioner.

Maj 7 onsdag klockan 18.30 med samling vid stenen på Almbyskolans skolgård.



### Byvandring i Almby.

En karta och några foton kan jämföras med förhållanden i dag.

Maj 17 lördag klockan 10-14 vid Avloppsverket.



### Avloppsverket i Skebäck.

Öppet hus med guidade turer och fika. Ingår i firandet av Vattenåret 2008.

Maj 25 söndag klockan 0700 vid parkeringen vid Oset.



### Fågelskådning vid Oset

Duktiga ornitologer leder oss och visar fåglar som vi söker i medförd fågelbok. Förtäring i ryggsäcken.

Juni 1 söndag klockan 1500. Samling vid restaurangen i HjälmARBADEN.

### Gudstjänst i naturen.



Kyrkoherde Åke Sonesson leder. Folkmusikanter medverkar.

Kyrkkaffe kan medföras i korg eller drickas i restaurangen.

## Vandring i midsommartid

Det var midsommardag och vi hade inte plockat de nio blommorna för att lägga under kudden. Vårblommornas tid var förbi men vi trodde att vi ändå kunde hitta och namnge ett antal växter längs vår promenadväg mot Erik Rosenbergs stuga. Vi följde den nya cykelvägen mot reningsverket. Ganska snart hade vi plockat maskros, kamomill, prästkrage, vitmåra och vädd. Parasiten Natt och dag eller Den svenske soldaten och de tre klöverarterna fanns. Så passerade vi reningsverket på baksidan och korna och kalvarna tittade nyfiket på oss. Här växte träd och buskar och vi lade märke till blommande svart fläder, den röda var överblommad. Vid vägkanten såg vi en flera decimeter stor korg som täckte ett nässelsnår. Efter någon möda kunde vi bestämma att det var nässelsnärja som dock inte blommade. Vi fortsatte och plockade



kråkvicker, gökärt, brunört, tistel och skräppa. Vi tittade in i Erik Rosenbergs stuga och dasset kom väl till pass. Längs vägen intill det djupa diket kunde vi komplettera med blåeld och strätta.

Promenaden blev drygt tre kilometer och om vi verkligen letat hade vi troligen hittat ytterligare lika många blommor. Det är trevligt om man dessutom kan namnge dem.

## Vad händer vid Ljungstugan?

Kommunen och Almbys IK planerar ett aktivitetscentrum på den forna sumpmarken nära Ljungstugan. Träden har avverkats och en del markarbeten har satts i gång. Så har t ex motionsspåret breddats i den första backen. Det ser ut att bli en

långsträckt plan som skulle räcka till en masstart för skidåkare om det kommer snö någon vinter framdeles. Där ska också finnas motionsredskap och en boule-bana. Möjligheter ska skapas för att kunna träna skjutning för t ex skidskyttar.

# 1945

I mars kommer vi att se bilder och höra skildringar som hör ihop med året 1945. Underlaget är boken "Örebro 1945" Vi är många som då var barn och ungdomar och har minnen från det året. Kanske vi kommer ihåg fredsdagen i maj, kanske den totala solförmörkelsen den 9 juli eller möjligen semestern i tältet på Ässön.

Det dagliga livet präglades av ransoneringarna och bristen på vissa varor. Koks för uppvärmning fanns inte att få tag i och tillräckligt med ved hade inte huggits. Gasen till spisarna inne i sta'n räddades genom en gasledning från Kvarntorp.

Almbyborna var då fortfarande stolta över sitt område och ville sköta sig själva. Här fanns affärer som sålde specerier, kött och mjölk, här fanns frisörer, kaféer och bank och här fanns bilstationer och mycket annat. 300 var anställda i Pappersbruket och tjänade 1,68 kr i timman (Kvinnor bara 1,15). Hagmarksgatan planerades vilket hade till följd att Skoindustrins fotbollsplan försvann och Almby BK fick svårigheter. Året började med den sorgliga nyheten att en femtonåring från Tybble drunknat i Hemfjärden. Senare under året brann Norensbergs gård då två personer innebrändes.

## Skördetävlingar i Norrbyås,

Lokalavdelningen av SLU i Norrbyås har anordnat tävlingar i mejning, bindning samt i uppsättning av storkrake. Tävlingarna hölls hos lantbrukare Sven Ryman, Öns gård. Varje mejare hade att avverka c:a 400 kvm styvt värvete, vilket sedan av efterföljande upptagare skulle banda i lagom stora kärvar. Därefter uppsattes säden i s.k. storkrake med krängd hatt. En mejare med upptagare utgjorde ett lag med uppgift att förfärdiga tre storkrakar.

Dagens bästa tid i mejningen nåddes av fjolårssegraren Gunnar Bylén, vilken avverkade sitt skift på 18 minuter. För rakt och rent skär samt sädens avläggning hade emellertid Evert Larsson högre poäng, varför han utgick som segrare, två poäng före Bylén. I bindningen utgick fjolårsfyran Ingrid Andersson som segrarinna med hög poäng för "väl upptaget från marken". Segern i

krakningen hemfördes för andra gången i följd av Gunnar Bylén med för året ny medhjälparinna vid namn Ingrid Andersson. Som prisdomare fungerade lantbrukare Sven Ryman och assistent Per-Erik Ferm. Nedan följer de bästa resultaten:

Skärning: 1. Evert Larsson 87,5 poäng  
2. Gunnar Bylén 85,5 p 3. Helge Hidman 83,5 p 4. Ernst Andersson 82,5 p 5. Gösta Gustavsson 81,5

Bindning: 1. Ingrid Andersson 86,5 poäng 2. Birgit Andersson 84 p 3. Sune Karlsson 83,5p 4. Lennart Bylén 83 p 5. Margareta Olsson 81 p

Krakning: 1. G. Bylén och I. Andersson 86 poäng 2. E. Larsson och B. Andersson 85,5 p 3. G. Gustavsson och L. Bylén 85 p 4. E. Andersson och H. Pettersson 82 p 5. E. Andersson och M. Olsson 81,5 p.

E.F.

## Tankarnas trädgård

- Ons 20 febr kl 18,30: **Åsa Linderborg**: Mig äger ingen  
Ons 5 mars kl 18.30: **Karin Hallerby**: NUTEKs arbete för socialt företagande  
To 27 mars kl 18.30: **Barbro Engman**: Bostaden - rättighet eller handelsvara?  
To 3 april kl 18.30: **Ann-Sofie Ohlander**:  
Tusen svenska kvinnoår — svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid.  
Ti 8 april kl 18.30: **Bengt Westerberg**: En annan värld är möjlig.  
Ti 6 maj kl 18.30: **Töres Theorell**: Vad vi behöver för att må bra.

## Konsertsalen, musikhögskolan

### Dialog med Svenska Kammarorkestern

Ons 6 febr, ons 27 febr, ons 26 mars kl 17.00

Konsert to 8 maj kl 17.00

### Kammarmusik i staden

Ons 13 febr, ons 12 mars, ons 23 april kl 19.00



Örebro universitetsområde - Campus. Campus växer hela tiden och har blivit en stad i staden med 14 500 studenter och 1 300 anställda.

# Örebro universitet

## Offentliga föreläsningar våren 2008

Ti 12 febr kl 18.30 i Aulan: **Ulf Karlsson**, gästprofessor, fd förbundskapten  
Det goda ledarskapet

Ons 12 mars kl 18.30 i hörsal L3: **Michael Azar**, docent i idéhistoria  
Bilden av människan och upptäckten av den nya världen

Må 31 mars kl 18.30 i Aulan: **Mohamed Omar**, poet, chefredaktör och  
**Mikael Mogren**, teologie doktor, samtalar under rubriken  
Vem är du?

Ons 9 april kl 15.00 i hörsal L1: **Stefan Edman**, biolog, samtalar med  
**Martin Lönnebo**, biskop emeritus, om  
Jordens och själens räddning

Ti 15 april kl 18.30 i Aulan: **Åsa Moberg**, författare:  
Florence Nightingale — en välfärdsideolog för 2000-talet

Ti 22 april kl 18.30 i Aulan: **Åsa Nilssonne**, professor:  
Tillsammans: om medkänsla och bekräftelse  
Om konsten att sköta sina relationer

## Möten med författare

Må 11 febr kl 18.30 i hörsal L3:  
**Ronnie Sandahl**, journalist och författare till "Vi som aldrig sa hora".

Ti 4 mars kl 18.30 i Örebro Stadsbibliotek, Cafescenen:  
**Inger Frimansson**, skriver deckare och ungdomsböcker.

Må 10 mars kl 18.30 i hörsal L3:  
**Barbara Voors**, journalist med internationell bakgrund



## Styrelsen fram till årsmötet

Lennart Bäck	Syrénvägen 5	32 03 26	ordf
Birgit Lundberg	Hjälmarbaden	23 50 39	v. ordf
Kåre Schortz	Högamovägen 9	36 45 22	sekr
Monica Rothamel	Syrénvägen 9	32 09 38	kassör
Ingrid Söderberg	Box 6660	33 03 05	
Siv Engström	Husarvägen 7	32 07 22	
Lars Johansson	Åsen 415	23 71 31	
Håkan Aldevik	Hälsogränd 99	24 77 90	

## Föreningens postadress:

c/o Bäck, Syrénvägen 5, 702 20 ÖREBRO  
e-post info.almby@telia.com

**Medlemsavgiften** är 75 kr för enskild medlem och 100 kr för familj

**Plusgiro: 45 66 96-4**

Almby-Norrbyås hembygdsförening är en av 67 föreningar som tillsammans utgör Örebro Läns Hembygdsförbund

## Föreningens skrifter

Avfall, avlopp och rening (2006)	40 kr (slut)
Sundby glashytta (2005 och 2006)	40 kr
Närbo (Till 150-årsminnet 2006)	30 kr
Fåglar och fornlämningar vid Marksjön (2001, 2005)	60 kr
Sörby i Almby, Örebro (2004)	60 kr
Fotboll på Öster förr och nu (2003)	60 kr
Smalspåret Örebro södra - Pålsboda (Nytt 2004, 2006)	60 kr
Prästnäs - festplatsen i Almby (2003)	60 kr
Hjälmarbaden (2003)	40 kr (slut)
Ormesta - en radby i 2000-talet (2002)	40 kr (slut)
Kyrkogårdsvandring i Almby (2002, 2003, 2006)	40 kr
Albert Johansson, vapensamlare och poet (2001)	30 kr (slut)
Från bondegemenskap till koncern (Slakteriet 2001)	20 kr (slut)
Kyrkan och kyrkogården i Norrbyås (2001 och 2003)	30 kr
Näsby, byvandring 24 april 2001	30 kr (slut)
Dikter och prosa av Nämndemansmor (2000)	20 kr
Vassförädling i Hidingsta (2000)	30 kr
Kanalupproret 1886 (1980 och 2000)	30 kr
Omständigheter när Almby införlivades med Örebro	30 kr
Medlemsblad nr 8, 9, 10, 12, 13, 15 - 26 finns fortfarande	