

Almby-Norrbyås hembygdsförening

Medlemsblad nr 50

September 2019



Sundbyvik

verandan inglasad annars som på tjugotalet.

Innehåll

Sundbyvik, skolan i Norrbyås, skolan i Almby, våra barnbarns Närke, höstens program, fågelfibula, Ormesta, slutord, "frundra".

Redaktör och grafisk form Lennart Bäck

Slutord

Detta är den sista utgåvan av medlemsbladet i den form jag givit det. Mina ögon klarar inte längre någon längre stund framför skärmen förrän bokstäverna blir dubbla och flyter ihop. Det är omöjligt att på rimlig tid skapa ett häfte.



Det är också tid för nya vägar i kontakten med medlemmarna. På hemsidan finns möjligheter till fördjupning och klarlägganden. Inte många har tillräckligt intresse för att dyka ner i en skildring av torpare på 1800-talet utan man lägger häftet åt sidan för att läsa ”sedan” vilket aldrig blir av. Jag är fullt medveten om att de 50 häften som föreningen utgivit täcker en stor del av händelser och utveckling i Almy och Norrbyås under flera hundra år med speciell inriktning på personer under 1900-talet. Framtida släktforskare kan gratuleras inte minst för de foton som finns med.

Vi har i föreningen haft en slagsida mot arkeologi. Personligen tycker jag att skildringen av revirjordbruket eller silvajordbruket eller vad det ska kallas i Markskogen är intressant men knappast officiellt erkänt under min livstid. Likaledes har jag intresserat mig för Tybble by som marknadsplats vilket så småningom finns med i ett akademiskt projekt om marknadsplatser som troligen dröjer länge. Öby kulle är en väsentlig del i 1100-talet som ingen intresserar sig för.

Historiskt är de balsamerade adelspersonerna i kyrkans gravkor mest påtagliga men också Almy som självstyrande bihang till en stor stad ger en historisk bild.

Jag har roat mig med detta som pensionär.

Sundbyvik

Du kommer från Örebro och åker igenom hela Ekeby-Almby. Där breder lindorna ut sin gräsmark och på andra sidan leder en väg till vänster ner till Hjälmaren. Där finns tre bostadshus och anläggningen Sundbyvik som nu står tom. Det stora centrala huset har uppenbar prägelse av tjugotal medan omgivande låga byggnader tillkommit senare

Ernst Åqvist lät bygga det äldre huset. Han var född 1875 och kom tidigt in i handel och tillverkning av skor. 1907 startade han skofabriken Oscaria i Sundbyberg som snart flyttade till Örebro. Ny fabrik byggdes 1913-14 och soldaterna i första världskriget behövde många



MS-sjuka får avlastning 1958



skor så skofabrikerna i Örebro gick på högvarv om man kunde skaffa läder. En borgare i Örebro med status skulle ha ett sommarhus så Åqvist lät bygga ett vid Hjälmaren omkring år 1920. Det blev stort för att rymma hans sju barn

Ernst Åqvist var mycket mån om personalen på Oscaria. Han anställde bl a en "fabrikssystem" 1926, han lät bygga personalbostäder vid Södra Allén och han stiftade en stor hjälpfond. Hans barn blev äldre och att använda sommarhuset var inte längre aktuellt så han skänkte det till personalen 1929.

Under många år var huset vid Hjälmarmstranden en "lunga" för personalen på Oscaria. Ingen

anställd fanns där så man måste utse ansvariga för olika delar av verksamheten. Ett begränsat antal kunde övernatta men det vanliga var att man cyklade ut, tog ett bad och solade. På femtiotalet minskade intresset för att åka ut dit och svårigheter att hitta ansvariga så personalen sålde anläggningen 1958.

Handikapprörelsen i Örebro köpte och använde huset flitigt. Valjeviken är en central organisation för handikapprörelsen och tog hand om anläggningen. När regionen avslög Valjevikens ansökan om bidrag till den folkhögskola för handikappade

som man drev på Sundbyvik lade man ner hela verksamheten 2015. Ett försök med behandlingshem för ungdomar stängdes i maj 2019.

Husen i Sundbyvik är byggda för sommarvistelse men trots detta har boende funnits i husen året om under långa tider. Brister i avloppssystemet har varit ett stort bekymmer sedan 80-talet och måste renoveras med stor kostnad för att anläggningen ska få användas i framtiden.



Föreningens "logga".

Under alla år har vi trott på att föreningens kännemärke — den vackra fibulan — hade påträffats någonstans i socknen. Så kom en förfrågan från professor Katarina Jennbert i Lund som hade ett projekt om fågelfibulor och inte kunde hitta några uppgifter om just vår fibula.

När föreningen bildades var Lars Larsson lärare på Kävesta folkhögskola och genom förmedling med Ingrid Söderberg fick han uppdraget att skapa en "logga" för föreningen. Det blev bilden av fågelfibulan och i första medlemsbladet står att den är funnen i Almby. Så var det dock inte och i dag kommer konstnären inte ihåg var han hittade förebilden.

Vi meddelade Katarina Jellbert vad som gällde och det lugnade henne.

Skolan i Norrbyås

Under 1700-talet kom bönderna runt om i landet till insikt om att förmågan att läsa för att få kunskap var viktig för alla. Knektarna var en begävningsreserv och eftersom det bara varit korta krig hade flera överlevt och blivit avdankade. Att få knektpension var mycket svårt och många gånger var de fattiga änklingar och inhyses hos sin efterträdare i torpet. En möjlighet till bättre livsvillkor var att ställa upp som barnalärare i socknen.

Barnaläraren till rotarna

Socknen var uppdelad i rotar och läraren vandrade ut till en rote i taget. Han undervisade en handfull barn i de utrymmen som stod till buds kanske halva dagen. Han fick

mat tillsammans med barnen i gården och vandrade vidare till nästa rote för undervisning på eftermiddagen. Varje rote fick besök kanske två-tre gånger i veckan. Lärarens lön från socknen var minimal men han fick mat varje dag.

Folkskola

Ofta skrev prästen in i husförhörslängden om läskunnigheten. För Norrbyås är inte uppgifterna heltäckande men en mycket stor del av barnen kunde läsa på 1830-talet.

1842 beslutade riksdagen att socknarna skulle ordna folkskola för sina barn och de hade 15 år på sig för att lösa detta. I Norrbyås tog man sannolikt i anspråk ett utrymme i den



Kyrkskolan i Norrbyås 1899 med den då nybyggda småskolan till höger.

äldre Klockargården (se särskild ruta) och anställde skolläraren Anders Ahlström (260405 Stora Mellösa) från hösten 1847. Han blev kvar i ett år och ersattes av Frans Rosenström (280719 Dörby) som hade en hustru från församlingen och flyttade till Västergötland 1853. Efter honom kom Gustaf Carlsson (230427 Snavlunda) som avled i november 1861. Vikarien Clara Gatrín hämtades från Syockholm. Från Eker kom i juli 1862 klockaren och skolläraren Anders Erik Ericsson (311102 Sköllersta) med hustru och så småningom fem söner och tre döttrar. Flera av barnen blev lärare. Ericsson blev kvar i 29 år. Hans avskedsansökan godkändes i augusti 1891. Han fick flytta in i den nya lärarbostaden i den nybyggda folkskolan 1865.

Kyrkskolan

Ericsson hade 400 Riksdaler i lön och dessutom bostad, fri ved, 4 tunnor korn och 1 tunna råg. Under vårterminen 1865 undervisade han 42 pojkar och 21 flickor och under 1866 47 pojkar och 24 flickor. Hälften av socknens flickor var inte inskrivna i skolan. (Se särskild ruta). Läraren hade varje läsdag en lektion utifrån katekesen för hela skaran men undervisningen i läsning, skrivning och räkning skedde i grupper där en duktig elev ledde verksamhe-

Klockargården i Norrbyås låg troligen något hundratal meter närmare Åsen från kyrkan räknat. När kyrkskolan med kantorsbostad byggdes 1865 blev den tidigare klockargården församlingshem och försvann i samband med senare grustäkt.

1865 fanns i Norrbyås 56 flickor och 67 pojkar i åldern 7-12 år. Först 1882 infördes obligatorisk skolplikt så tidigare kunde föräldrarna hålla sina barn hemma. Många 12-åringar fick börja arbeta.

ten. Detta kallas Lancasterundervisning. I skolan rådde brist på böcker, pennor och skrivpapper och man försökte lösa problemet t ex genom att skriva i en låda med sand.

Baptisternas skolor

Johannes Palmqvist var lärare och klockare från 1834 i Stora Mellösa och angrep supandet i socknen genom en nykterhetsförening 1841, den första i Närke. Han ställde sig också bakom baptisterna och bildade 1859 Stora Mellösa baptistförsamling. Han hade då redan 1850 avgått från sin lärartjänst men fortsatte som klockare till 1858. Detta år startade han en "vardagsskola", en folkskola för baptisternas barn. Baptisterna i Asker öppnade en egen skola ett par år senare. Baptisterna i Norrbyås planerade en egen skola och byggde 1859 "fria skolinrättningen" där den

egna vardagsskolan startade. När församlingen bildades 1860 blev den församlingens kapell på samma plats som i dag. Skolan fortsatte till 1891 då läraren och församlingens föreståndare A.W. Karlsson flyttade.

Småskolan

Mot slutet av 1800-talet blev det tydligt att skolgången skulle inledas med läsundervisning och småskolor kom till. I beslutet från 1842 stod att barnet måste kunna läsa för att få gå

i skolan. I vinkel med folkskolebyggnaden byggdes en småskola och en särskild småskollärare anställdes. Det blev Anna Ottilia Karlsson (760212 Godegård) som började sin verksamhet höstterminen 1895. Hon ersattes från vårterminen 1908 av Edit Hulda Maria Andersson (851013 Örebro) som kom från Torstuna och blev kvar till sin pensionering 1950. Därefter tjänstgjorde Lisbeth Lööf och Marianne Schmidt tills småskolebyggnaden brann ner 1954



Alma Johanssons klass i Fridhem 1926. Första klass: Vänstra raden: Börje Franzén, Stina Jonsson, Karin Wederbrand, ? Eriksson. Andra raden: Lisa Fransson, KG Lindén, Göte Andersson, Hilding Svensson. Andra klass: Vänstra raden: Göte Schöllin, Maja Lindin, Maj-Britt Karlsson, Britta Andersson. Andra raden: Torgny Olsson, Asta Eriksson, Inga Schöllin, Iris Öholm. Tredje raden: Margit Sundqvist, Helge Wiberg. Fjärde raden: Rut Andersson, Erik Jonsson, Linnea Karlsson.

Ett krav på arrende för Fridhems skoltomt kom 1936 till kommunen från Hidingsta gård. Detta tillbakavisades med hänvisning till ett gåvobrev som finns på Lantmäterikontoret.

Namnet "Fridhem" lär kronofogde Göthlin i Göllesta ha givit platsen då han mätte upp tomten för missionshuset. "I Göllesta har de ett hus som heter Vårdhem. Då tycker jag att ni bör kalla detta för Fridhem"

Fridhem

En mera centralt belägen skola krävdes för det stora antalet barn i kommunen. Norrbyås Missionsförsamling bildades 1872 och byggde sitt missionshus 1873. Kommunen hyrde huset för skola och undervisningen började 1886 med folkskolläraren Karl Viktor Elander (571030 Karlskoga) som lärare. Hans hustru avled 1889 och han gifte om sig med en kvinna från församlingen. Till hjälp i undervisningen hade han sin syster Anna Elander (650818 Lerbäck) som från hans pensionering 1919 fram till sin egen pensionering 1920 tog över. En ny skolbyggnad uppfördes 1896 med särskild sal för småskolan. Den kom i gång från hösten 1907 med Elanders döttrar som lärare. De var utbildade småskollärare. Den första blev sjuk och avled 1910 men ersattes av Edit Svea Viktoria Elander från vårterminen 1908.

Ny folkskollärare blev Karl Hugo Svensson (960225 Härlöv) med hustrun Ingeborg Juhlin. Ny småskollärare blev Alma Matilda Johansson (990314 Luttra) som började vårterminen 1921. Karl Hugo förlorade sin hustru men gifte om sig med Alma 1932.

Han fortsatte i Fridhem medan de äldre barnen gick i kyrkskolan. Han pensionerades på våren 1961. Då hade Norrbyås kommun infogats i Stora Mellösa storkommun och grundskolan införts.

Gunilla och Torbjörn Stefansson flyttade in och tog hand om årskurs 1-2 och 5-6 fram t.o.m 1968. Ingall Helgesson tog över lågstadiet under ett par år och Ulf Haglund resterna av mellanstadiet.

Hösten 1937 hade Tord Ahlinder anställts som vikarie för lärartjänsten i kyrkskolan. När tjänsten senare annonserades fanns sju sökande, bland dem Ahlinder. Skolstyrelsen bestämde då i november 1937 att inbjuda dessa till prov, dels undervisningsprov dels organistprov. Tre helger i december kunde man välja mellan och kommunen skulle betala resor och andra kostnader. Av protokollen kan man inte utläsa utfallet av inbjudan men Ahlinder anställdes som ordinarie kantor och folkskollärare.

Kyrkskolan

Efter det att Ericsson lämnat skolan 1891 anställdes skolläraren, organisten och klockaren Karl Johan Strandh (560412 Lerbäck) och var kvar till höstterminens slut 1897. Därefter tjänstgjorde Rikard Wallin (760521 Lännäs) och från hösten 1902 David Lennström fram till och med våren 1904. Som ny folkskollärare och kantor från höstterminen 1905 anställdes Klas Emil Håkansson (690325 Näs) som med hustrun Amanda Josefina Svensdotter hade fem söner och två döttrar Han blev kvar ända till efter vårterminen 1927 då han flyttade till Falköping.

Knut Adolf Bergh (030108 Västerås) anställdes som vikarie men blev kvar i tio år. Efter ett omständligt anställningsförfarande blev Tord Erik



Sigurd Paulsson, efter flytten 1951
lärare och kantor i Lekeberg.

Oskar Ahlinder (110825 Altuna) den nye folkskolläraren och kantorn från hösten 1937. Han blev kvar året ut 1941. Erik G. Ekberg tjänstgjorde tills Sigurd Paulsson tillträdde 1943 och stannade till 1951.

Detta år infogades Norrbyås kommun i Stora Mellösa storkommun. Ny lärare och kantor blev Harald Karlsson (bytte namn till Hytteborn) som tog hand om årskurs 5, 6 och 7 fram t.o.m våren 1961. Därefter flyttade årskurs 3-4 till kyrkskolan och Hytteborn. Då kommunen blev en del av Örebro 1970 lades skolan ner. Dessförinnan hade Greta Jansson tjänstgjort något år.

Friskolan

I mitten av 1990-talet planerade Örebro kommun att också flytta in årskurs 4 och 5 till Almby. Föräldrarna befarade att detta skulle innebära att Fridhems skola skulle läggas ner och samlades för att ta tag i problemet. Man beslutade att starta en kooperativ friskola med årskurs 1 – 5 och sexårsverksamheten, sammanlagt cirka 80 barn. Föräldrakooperativet förhandlade med kommundelsnämnden och friskolan kunde sätta i gång höstterminen 1997. Skolan har naturinriktning och följer NTA. Efter några år överfördes också förskolan till Fridhem.



Södra skolan och lärarbostaden. Mellan kyrkan i övre vänsta hörnet och skolan syns dasset som fortfarande kan beskådas.



Skolstenen som ursprungligen stod vid ingången till Södra skolan. På stenen står ALMBY FOLKS KOLA UPPFÖRD ANNO 1913 och längst ner initialerna för arkitekten Karl Nissen och kyrkoherden Teodor Lindén. I mitten finns eventuellt en inhuggning som inte kan tydas.

När Södra skolan revs hamnade stenen med bildsidan nedåt på skolgården och skulle köras bort men räddades i ststa stund av föräldraföreningen.

Skolan i Almby

Skolundervisningen i Almby har stroligen alltid varit förstklassig. Albert Johansson har i boken "Almby. En minnesskrift" noga redovisat utvecklingen i Almby fram t.o.m 1942. Norra skolan stod färdig 1904 med fyra stora lärosalar och tjänstebostäder. Det var snabbt planerat och genomfört efter det överraskande beskedet om att CV och pappersbruket skulle byggas. För att helt fylla kravet på skollokaler byggdes Södra skolan 1913. Man hade blivit nödsakad att hålla skola i det gamla skolhuset från 1847 och gå över till varannandagsläsning i några klasser. Nu hade Almby fått A-form i skolan —en årskurs - en klass. Det räckte inte. Klasserna var överfulla och ytterligare en skola måste byggas. Östra skolan invigdes 1924 och i varje årskurs fanns nu två klasser. Anmärkningsvärt är att redan 1906 infördes frivillig fortsättningsskola som läste varje år mellan 7 januari och 15 februari. För Sverige i övrigt kom inte detta förrän 1919. Ett gymnastikhus uppfördes 1936 med en gymnastiksal på 11x20 m, kommunbibliotek och lokaler för kommunen. Slöjdlokal inreddes vid Prostvägen.

Eleverna i Almby hade skolmateriel utan kostnad vilket överraskade skolstyrelsen i Örebro när Almby inkorporerades 1943. Snabbt måste också Örebro gå över till fria läromedel vilket skapade ett stort hål i det årets budget.

När grundskolan infördes insåg man att de gamla skolbyggnaderna utom Östra skolan inte kunde användas. Norra skolan revs och en högstadieskola och en matsalsbyggnad med aula byggdes. Ytterligare ett gymnastikhus tillkom och lokaler för hörselskadade i Birgittaskolan där Södra skolan stått. Detta var klart 1969.

På kort tid blev högstadieskolans lokaler nedslitna. Högstadieelevernas skåp ger en bra bild av en skola. I Almby såg man rader av trasiga skåp, inga sittplatser då bänkarna förstörts och toaletter med osäkra lås. Runt skolan stod cyklar hur som helst. Det enda möjliga var en total renovering som tog flera år. Nu kan man med behag gå in i högstadieskolan. I synnerhet är lokalerna och undervisningen i fysik, kemi och biologi av högsta klass.

Mera finns att läsa i hembygdsföreningens häfte "Almby by" och i boken "50 år i Örebro"

PROGRAM HÖSTEN 2019

Lördagen den 14 september

Byvandring i Ormesta

Vi samlas vid Norra gården klockan 10 och promenerar över gårdsplanerna gård för gård. Vi skådar ut över åkermarken som var tänkt som nytt bostadsområde och diskuterar detta. Ett nyrevidrat häfte finns att köpa. Plats för fikapaus finns nog. Parkering på åkern väster om vägen.

Onsdagen den 16 oktober

Vandring i Erik Rosenbergs riken Clas Thor berättar

"Mäster Erik" ledde vår generation in i fågelskådandet som ger stimulans under naturvandringen. Forfarande är hans iakttagelser grund för skildringen av våra fåglar och förmedlat av en stor kulturpersonlighet.
Almby Trygghetsboende Kyrkoherdegatan 1
klockan 18.30



Erik Rosenberg löser sumphörens gåta. Bild Sveriges radio.

HÖSTEN 2019 PROGRAM

Onsdagen den 20 november

Skebäck

Göran Lindhé berättar.

I Skebäck fanns villor och små flerfamiljshus i lummig miljö med intressanta människor som i flera fall arbetade i närliggande industrier.

**Almby Trygghetsboende, kyrkoherdegatan 1
klockan 18.30**

Måndagen den 9 december

Advent

Norrbyås kyrka klockan 18.00

Kort andakt och sånger i advent
därefter vandrar vi över till

församlingshemmet för samtal om

Skolan i Norrbyås

Skolverksamheten i Norrbyås har skett i ganska många byggnader. Många lärare har haft sin gärning här.

I vårt medlemsblad nr 50 har vi försökt redovisa delar av detta men allt fick inte plats och mycket behöver kompletteras av kunniga personer.

Adventskaffe serveras

Eventuella programändringar annonseras
på föreningsnytt i NA
och på föreningens hemsida
(Googla på Almby.Norrbyås hembygdsförening)



Våra barnbarns Närke.

Greta har ideligen framhållit att vi ska lyssna på forskarna.

Klimatet har växlat under de tider vi kan överblicka —från kallt till varmt och tillbaka— men förändringen har skett så långsamt att ingen har kunnat märka det under sin livstid. Vi till åren komna kan numera märka skillnaden i klimat mellan vår barndom och i dag. Detta visar forskningen: Studera grafen på föregående sida.

Rannsaka minnet och återkalla hägkomsterna från åren som gått. Jag minns den varma sommaren 1939 och de kalla 40-talsvintrarna. Jag åkte mycket skidor länge under vintrarna i mitten på 60-talet och har uppskattat somrarna efter år 2000. Vår medeltemperatur har ökat med 1,8 grader sedan industrialismen började och var år 2000 4,8 grader. Det är den temperatur brunsvatten ska ha. Under de senaste 20 åren har medeltemperaturen skenat uppåt men möjligen är det tillfälligt och det kan bli en nergång.

Journalisten Markus Lutteman redovisade i en artikel i NA den 25 juli 2019 hur länet kan påverkas av

ett varmare klimat. Om utsläppen begränsas kan man komma undan med ett par graders höjning fram till 2050 jämfört med år 2000. Fortsätter vi som nu obetänksamt höjs medeltemperaturen ytterligare någon grad fram till 2050 och hela 4-5 grader vid nästa sekelskifte. Det skulle innebära franskt eller italienskt klimat i Närke.

Oavsett vilken väg vi tar måste vi räkna med torka, vattenbrist och skogsbränder. Tre veckor med värmebölja och många skyfall under somrarna leder till missväxt och stormskador i skogen då ingen tjäle skyddar på vintern.

Värre är dock att havet översvämmar delar av Asien och torkan breder ut sig i Afrika. Människorna där som inte längre har något att leva av måste ge sig iväg och Europa kommer att drabbas av en massiv och aggressiv flyktingström med ett brutalt Europa som följd. Stora delar av det jordbruk som nu är basen för världens försörjning kan inte längre odlas pga torka. Vilka politiska konsekvenser får detta?

Är bilden för dystert och inte alls sannolik?



Vy mot söder över det planerade bostadsområdet där planen är upphävd. Radbyn överst mitt i bilden.



Tomten i radbyn där familjen Rudbeck sannolikt bodde.

Foto L Bäck 2002

Ormesta

De gamla byarna som splittrades i mitten av 1800-talet då laga skiftet genomfördes finns kanske kvar i dag som en ensam gård. Ormesta by är ett undantag och man kan se byn i den form den en gång hade. Ormesta by är ett värdefullt historiskt monument. Den har med ett undantag undgått att bebyggas under de senaste 80 åren och bytomten är oförändrad och markeras genom att omges av öppen åkermark. Den lösningen lyckades bystämman genomdriva då åkermarken började bebyggas i ett första skede

Gustav III gav tillstånd att bryta ny mark och bygga bostäder utanför bytomten. Flera torp togs upp på byns två längre söderut och de flesta finns kvar om än ombyggda. Redan på 1600-talet samlades byns knektar på ett begränsat område vilket var ovanligt och hade krävt vilja och förmåga till samverkan.

Viktiga personer har anknytning till Ormesta. Hertig Karls landskriver Johan Pederson Rudbeck bodde med hustrun Christina Boose och åtta barn i byn. De tre äldsta bröderna Rudbeckius, var omtalade under 1600-talet med Johannes Rudbeckius som biskop i Västerås.

En annan kändis på 1600-talet var "Ormestapigan", Brita Jönsdotter, som var med i häxprocesserna.

Betydelsefulla fornlämningar som Ormesta kan inte R-markeras så länge de är i bruk och som i Ormestas fall bebodda. Där ekonomiska avvägningar helt får råda finns mycket liten insikt om kulturella värden och där inte lagtexten räcker fram behöver man inte ta hänsyn.

För 60 år sedan köpte kommunen hela Ormesta och hade planer på att bebygga åkermarken men ansvariga myndigheter tillät inte bygga då åkermarken var för värdefull. Kommunen återkom i början av 2000-talet men hindrades av politikerna att bygga intill byn. Byalaget hade påverkat. Ett nytt bostadsområde byggdes dock på den lägst belägna marken i nordväst och planen var att fortsätta utbyggnaden söderut. Den färdiga planen utarbetad från 2015 överklagades och Mark- och miljödomstolen dömde 2019-06-10 att upphäva detaljplanen då den strider mot miljöbalken. Byggnadsnämnden i Örebro har överklagat denna dom hos Svea hovrätt.



Fridhems skola omkring år 1905. Folkskolläraren Karl Elander och hans syster Anna var skolans lärare.



Skulptören Richard Brixell avled den 3 juli i Arboga, 75 år gammal. Han har utformat Ronnie Petersons staty och flera konstverk på universitetet.

Sifferserier i en frundra.

Det gäller att hitta vad sifferserien betecknar.

- | | |
|--|--------|
| 1. Antal länder i FN | A. 11 |
| 2. Längdhopp damer svenskt rekord | B. 18 |
| 3. Antal tänder (även visdomständer) | C. 20 |
| 4. Väterns yta i meter över havet | D. 23 |
| 5. Statsbudgetens utgifter (miljarder) | E. 32 |
| 6. Svampens höjd | F. 37 |
| 7. Ledamöter i EU-parlamentet | G. 58 |
| 8. Svenskar i EU-parlamentet | H. 64 |
| 9. Kulstötning världsrekord (hela meter) | I. 88 |
| 10. Avstånd Örebro-Nora (km) | J. 190 |
| 11. Ledamöter i Svenska Akademin | K. 193 |
| 12. Omkomna i Estonia-olyckan | L. 349 |
| 13. Straffsparkspunkten i fotboll | M. 699 |
| 14. Ledamöter i Sveriges riksdag | N. 751 |
| 15. Tornhöjd Turning Torso i Malmö | O. 852 |
| 16. Antal schackrutor | P. 999 |

Facit

1-K, 2-M, 3-E, 4-I, 5-P, 6-G, 7-N, 8-C, 9-D,
10-F, 11-B, 12-O, 13-A, 14-L, 15-J, 16-H



Styrelsen

Lars Johansson Holländareg 22 ordf 070-558 99 06
Monica Rothamel Syrénvägen 9 32 09 38 kassör
Ulla Larsson Stenåsvägen 9B 36 00 60
Anne-Marie Franzon Norrbyås 519 23 80 12
Thomas Lydell-Olsén Ormesta 505 18 76 51
Lars Mellberg Ormesta 517 32 50 19
Karin Cullander-Stiberg Holländareg 24 072-2000698
Vakant

Föreningens postadress:

c/o Lars Johansson, Holländaregatan 22, 702 86 Örebro
e-post: lars.johansson@orebrovf.se

Hemsida: Googla på ”Almby-Norrbyås hembygdsförening”

Almby-Norrbyås hembygdsförening är en av 67 föreningar som tillsammans utgör Örebro Läns Hembygdsförbund

Föreningens skrifter finns tillgängliga i bibliotek och arkiv

**Du har väl betalat
MEDLEMSAVGIFTEN**

75 kronor för enskild medlem

100 kronor för familj

Bankgiro 653-5686

swish 123 002 0834

Föreningen är en mötesplats i nutid
och ger en inblick i tider som flytt