



Stäketskolan / Stäkets Bygdegård

ALMARE-STÄKETS HEMBYGDSFÖRENING
FIRAR 70-ÅRS VERKSAMHET
MED ÖPPET HUS PÅ STÄKETSKOLAN
SÖNDAGEN 27 OKTOBER KL 13 – 16
VÄLKOMMEN !



Tavlan "Min Hembygd" är målad av Stäketsonen Gunnar Sundberg till den då renoverade Våråsgården (c:a 1957), den hänger nu på Stäketskolan.

Tavlan visar Stäkets mångfacetterade historia i gränslandet mellan två län och härad, mellan två kommuner och tiden före överföringen till Järfälla.

Ett litet kalendarium över vad som hänt i Stäket (i modern tid)

1875 Järnvägen SWB invigs, hållplats på Stäksön.



1876 Staten bygger landsvägsbro i valsat stål och trä.



1906 Greve Björnstierna börjar sälja tomter för en planerad "bättre" villastad.

1916 Stäketskolan tas i bruk (till 1991).

1924 En stark vårflod förstör 1876:års bro, vattnet står över Kornhamnstorg i Sthlm.

1926 En ny modern men begagnad bro från Södertälje kanal kan tas i bruk.

193X Landsvägen förnyas, AK-arbete, betongväg, ny viadukt över järnvägen på Stäksön.

193X Vägen till Ängsjö görs farbar, AK-arbete, utfarten gick tidigare över Harva gård till Upplands Väsby.

1942 Greve Björnstierna dör, en ny tid börjar snart i Stäket.

1942 Elisabethsysterna (nunnorna) köper en villa att användas som pensionärs- och vilohem.

1945 SJ tar över järnvägen som då också elektrifieras.

1949 Almare-Stäkets hembygdsförening bildas för att förvalta Stäkets äldre och nyare historia och stärka samhällets sammanhållning.

1950 Tomtcentralen som köpt Almarestäkets kvarvarande mark på sundets östra sida överför nu allmänna ytor till kommunal ägo samtidigt som en stor exploatering planeras i området mellan Uddnäsavägen och nuvarande Allmänningsvägen.

1953 Den stora kommunsammanslagningen når Stäket som hamnar i Upplands Väsby kommun, bestående av Ed, Fresta och Hammarby socknar.

1955 Stäketdelen av Eds socken överförs till Järfälla, samtidigt överförs även Klh:s villastad från Sollentuna kommun till Järfälla.

1956 Järfälla kommun som blivit ägare till värds- huset river detsamma.

1959 Landsvägsbron byggs om, trafiken går på en militärbro bredvid.

1963 Klubb Vårås, ett ungdomsgårdsprojekt startas av Fastighetsägar- och Hembygdsföreningen.

1966 Vattenledning från Görvälverket och avlopps- ledning till Käppala dras förbi Stäket till/från Upplands-Bro. Näst sista generationen av Rotebrovägen öppnas.

1967 Motorvägen E18 öppnas i samband med högertrafikomläggningen 3/9.

1967 Sista persontåget lämnar Stäket,

1972 Delar av Stäket får stadsplan och kommunalt vatten och avlopp, byggförbudet som funnits sedan början 1950-talet upphävs pö om pö.

1991 "Civilisationen" kommer till Stäket, AJ:s Vivo, McDonalds och Q8 öppnar.

1991 Iljansbodaskolan invigs av Göran Persson. Stäketskolan från 1916 blir senare bygdegård.

1994 Våråsgården, Stäkets "medborgargård" som inköptes år 1950 rivs efter att ha "förfallits".



2001 Den nya järnvägssträckningen tas i bruk.

2019 Den nya Rotebroleden blir nästan klar.



Stäketborg 1910 , vårflood med översvämningsområde och hel vattenyta mellan ruinholmen och ön, vid idag "svarta bron".



Grabbar på gjuteriet en solig dag 1937. Först sprängämnesfabrik, sedan vattenglas, slippapper, gjuterier och nu marina.



Värdshuset omkring 1930, till vänster vid vattnet ligger idag "bensinbryggan".



Midsommarfirande nedanför Vårås 1981



Budkavleöverlämning 1984 på Ruinkullen.



Midsommarfirande vid skolan 1998.

Den nya järnvägsbron påbörjades 1999.



Stark vårflood 1999.



Utflykt till obeliskan och ruinen 2001.

Höstens program

Det mesta sker på Stäketskolan/Bygdegården med adress
Wilhem Boys väg 21 (gamla Rotebrovägen)

- 26 okt
söndag
13-16
- Vi firar 70 års verksamhet med öppet hus från kl 13 – 16.....
Med intressanta kartor, dokument och bilder samt bild- och ljudspel
hoppas vi kunna väcka ert intresse och nyfikenhet.
Dagen till ära bjuder vi på kaffe m tårta.
Alla stäketbor är hjärtligt välkomna !
- 23 nov
lördag
10-16
- Ljusstöpning, som vanligt stöper vi ljus, ta gärna med barn/barnbarn.
Vi har ljusmassa och vekar. På söndagens förmiddag plockar vi ihop
våra ljus. Du betalar självkostnadspris för ljusen. (kilopris)
Vi serverar risgrynsgröt, kaffe och mackor.
Anmäl deltagande till Lasse Skoglund 583 51845 eller Gunnel Hellqvist 7532268
- 14 dec
lördag
15-17
- Luciakaffe med barn från Iljansbodaskolan som sjunger och tågar.
Kaffe med lussebullar och pepparkakor för de vuxna, saft för de yngre
Anmäl deltagande till Lasse Skoglund 583 51845 eller Gunnel Hellqvist 7532268

I hembygdsföreningens regi finns en vävgrupp på skolan, det vävs i många tekniker.
Är Du intresserad så tag då själv eller tillsammans med någon likasinnad kontakt med
Gullan Carlsson på tel 583 51830
Passa på att besöka "vävsalen" under det öppna huset den 26/10.

Almare-Stäkets Hembygdsförening bildades 1949 av intresserade Stäketbor, det fanns
då många frågor som man inte tyckte hörde hemma i Fastighetsägarföreningen.
Meningen med föreningen var då som nu att intressera sig för det förflutna, långt
tillbaka och nära (nutid blir väldigt fort dåtid) och att vårda och stärka gemenskapen i
samhället.
Föreningen har sedan starten arrangerat midsommarfirande i Stäket, först på en äng
mellan kanalen och järnvägen där det nu är båtuppläggningsplats, sedan på bollplanen
nedanför Vårås, därefter på Våråstomten och nu vid Stäketskolan.

Stäket har alltid varit en strategisk plats med de problem som det medför, här samsas
allehanda förbindelser västerut, först med transporter över sundet, bro eller färja,
senare kom järnvägen och när telefonerandet tog fart kom rikstelekablarna, nu sker
förmodligen största delen av kommunikationerna i de otal optiska fiberkablar som
passerar vår "getingmidja".

Vi hoppas att Ni besöker vårt öppna hus och blir lite inspirerade och nyfikna och
kanske då överväger ett medlemskap i vår förening. Medlemsavgiften är blygsamma
80:- per år, per familj. Betalar ni nu gäller avgiften även för år 2020.

Vårt pg är 39 57 90-9 , glöm inte ange namn och adress vid inbetalningen !

E-post: ashf.staket@gmail.com

hemsida: www.hembygd.se/almarest.....