

Vitaby hembygdsring 25 år Berömdes av Curt Wallin

Vitaby hembygdsring firar i år 25 år. Hembygdsringen bildades på samma plats, d v s Vitaby hotell, där man i torsdags höll årsmöte. Ända sedan föreningen såg dagens ljus har f polisassistent Albin Wulff varit ordförande och han omvaldes för ännu en period. I centrum för hembygdsringens arbete står Krubbemölla som var i ganska dåligt skick när hembygdsvännerna ryckte in. I dag är förhållandet annorlunda och arbetet pågår oavbrutet på att hålla kvarnen i ett stilriktigt och vackert skick. På årsmötet avslutades också två kurser om "Bygd i förvandling", och kvällens gäst, kyrkoherde Curt Wallin, berömde hembygdsringen och uppmuntrade medlemmarna till fortsatt forskning om hembygden. Han uppmanade dem bl a att bilda ett arkiv för muntliga traditioner.

Ordföranden i hembygdsringen, Albin Wulff, betonade att upprustningen av Krubbemölla kunnat ske "genom de många insatser". I år samlas ringen till en hembygdsträff den 3 juli vid kvarnen. Det är också bestämt att man denna säsong skall laga skorstenen, måla golv, fylla rännan och lägga om taket. Föreningen diskuterade olika takbeklädnader eftersom man inte tänkt lägga nytt halmtak vilket naturligtvis hade varit det mest eftersträvarvärdaste. Museiintendent Gustaf Åberg, som var en av kvällens gäster, föreslog ett plåttak som till utseendet liknar papptak. Styrelsen fick i uppdrag att närmare utreda frågan.

På mötet presenterades också "examensarbetet" av två grupper som i Vuxenskolans regi och under rubriken "Bygd i förvandling" studerat Vitaby sockens yngre historia. 25 medlemmar i hembygdsringen höll under ledning av Albin Wulff inläsande penetrerat ämnet.

Häftet på 25 sidor med illustrationer har tryckts i 300 exemplar. Tyngdpunkten har lagts på utvecklingen i stort under de senaste 100 åren.

Fint arbete

– Det här är ett fint arbete bl a för att här framkommer uppgifterna som tidigare inte varit kända. Det är viktigt att se till att man inte bara lever på det gamla, d v s att man i ett sådant här arbete fogar det som redan är känt. Det här är ett nytt inslag från Vuxenskolans sida som vi bör glädja oss åt, framhöll kyrkoherde Wallin.

Årsmötet avslutades med ett medryckande föredrag av kyrkoherde Wallin, som berättade om traditionsbildningar kring källor, ortsnamn på 1400-talet och rättförhållanden från medeltiden med anknytning till Albo härad.



Kyrkoherde Curt Wallin, som höll ett inspirerande föredrag i Vitaby hembygdsring om Albo, om hembygdsringens ordförande sedan 25 år, f polisassistent Albin Wulff.

Under föredraget kom han också in på ortsnamn i anslutning till olika skogsskäl. De kom till vid gränsläggningen på 1400-talet och det finns i dag fortfarande oklarheter ur historisk synpunkt.

Ollonsvin

I det här sammanhanget berättade han om hur man i skogarna kring Andrarum inte mätte dess storlek i hektar och tunnland räknat utan hur många svin som kunde födas upp på skogen. Det finns nedtecknat uppgifter om en som ägde en skog på 300 ollonsvin.

Skogarna var ytterst värdefulla, och rättade sig inte bönderna efter lagar och bestämmelser blev de skjutna. Sannerligen hårda tider.

Wallin kom sedan in på rättsförhållandena. Han nämnde att det i förhistorisk tid funnits ting i Ravlunda som hölls under öppen himmel. Inom fyra stockar lystes tingsfrid och arme den som försökte ta lagen i egna händer.

1675 var Vitaby säte för härads-tinget. Tingsförhållandena är intressanta, menade Wallin, och man

kan till en del genom brev studera vad man tvistade om.

Skelett

När kungen gästade Albo sanna- de han till i Ravlunda. På vägen genom Skåne gjorde han alltid anhalter i Ravlunda, Gladsax, Tommarp och Ystad beroende av vilken väg han kom ifrån.

Det talas om när Karl XIV:e med gemål åkte genom Albo landkap och vid Brösarp fick se ett lik hänga från ett träd. Folk som begått svåra brott hängdes, "sig själv till straff och andra till varnagel", och där fick de mestadels hänga till bara skelettet återstod. De kungliga blev emellertid väldigt upprörda över denna syn och befälde omedelbart att liket skulle skäras ned och begravas.

– Här finns mycket att forska i. När museiintendent Åberg och jag på 40-talet bildade hembygds-kretsar gällde det bl a att rädda den gamla muntliga traditionen. Det är ytterst viktigt att så mycket än i dag fastän vi är ute i sista laget, avslutade Wallin.